



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ ΙΒ' - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 142 - ΤΙΜΗ, 0,015 ΕΥΡΩ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΣΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

### ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΕ, ΑΦΟΥΓΚΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΡΓΗ

• ΣΕ ΕΝΑ γκάλοπ «δεικτών» εμπιστοσύνης στους θεσμούς στην Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» στις 28 Δεκεμβ. 2008, η Εκκλησία έρχεται 22α μεταξύ 24 θεσμών. Δηλαδή μέσα σε μια 10ετία, από πρώτη προτίμηση αξιοπιστίας, έχασε την εμπιστοσύνη των πολιτών και κατέρρευσε κυριολεκτικά ως ο πιο αναξιόπιστος θεσμός.

• ΤΙ ΕΧΕΙ συμβεί για να χάσει η Εκκλησία μας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων ορθοδόξων και μάλιστα μεταξύ των νέων σε ποσοστό 85%;

• ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ η σύνεσή σας, το μέτρο στα λόγια σας και στις πράξεις δεν αρκούν για να αναχαιτίσουν αυτή την κατάρρευση της εμπιστοσύνης προς την Εκκλησία μας. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και πράξεις. Και αυτές πρέπει να αναζητηθούν στις συμπεριφορές Ιεραρχών. Η μέθη της εξουσίας έχει κάποιους απ' αυτούς, πολλούς, στρατευμένους στη δουλειά της. Είναι διάγνωση η βεβαιότητα της κοινής γνώμης ότι, κατατράχονται από αθεράπευτη ματαιοδοξία, δεσποτοκρατία, αρχομανία, φιλοχρηματία, φιλοδοξία, ένθρονη αλαζονεία, «κουσουριασμένο» εθισμό, άριστες δημόσιες και κοσμικές σχέσεις, και διαπλοκή με εφθαρμένους πολιτικούς, άθεους δημοσιογράφους, ανάλητους χρηματιστές-λεφτάδες και συγχροτισμό με άλλα... «κουσουριασμένα» στοιχεία της ελληνικής παρακμής.

• ΛΕΙΠΕΙ από τους πολλούς το ορθόδοξο φρόνημα (αρκετοί ερωτοτροπούν και ενδίδουν στον οικουμενισμό)· η ασκητική Ορθοδοξία, το ταπεινό παράδειγμα, η λιτότητα του βίου και των πράξεων, η πατερική ορθόδοξη του λόγου της Αλήθειας και η σωτήρια μετάνοια διδασχής του εαυτού τους (πρώτα) και του ποιμνίου τους είναι τα αρνητικά στοιχεία της. Δείχνουν περισσότερο ως «έχοντες εξουσίαν» και λιγότερο ως «διάκονοι» του λαού.

• ΤΟ ΚΑΚΟ έχει παραγίνει και αν δεν αλλάξουν συμπεριφορές και στάση ζωής· αν δεν κατεβούν από τους υπερψωμένους θρόνους αφήνοντας κατά μέρος την αλαζονεία τους και δεν φορέσουν τον ταπεινό και απέρριτο μοναχικό σκούφο, σε λίγα χρόνια, όταν θα έχουμε φύγει και εμείς οι παλαιοί, η Εκκλησία μας θα είναι περιθωριοποιημένη έρημος...

• ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ, βοηθήστε και υποδείξετε το ορθόδοξο ήθος πρώτα στους «δεσποτάδες» και μετά ζητήστε αρετή από το λαό! Ο σεβασμός μας και η υπακοή μας στους αρχιερείς είναι δεδομένος όχι όμως στους «δεσποτάδες».

Περ. ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Στυλ. Λαγουρός

### ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Από τα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι ξεχώριζαν τους καλούς και ενάρετους από τους κακούς και στερημένους αρετών, καθώς και τους δίκαιους από τους άδικους. Και τους μεν ενάρ-

ετους και δίκαιους σέβονταν και τιμούσαν, τους δε κακούς, μοχθηρούς και άδικους απέφευγαν ως επικίνδυνους και βλαπτικούς. Είναι γεγονός ότι καμία σχέση δεν μπορεί να υπάρ-

ξει μεταξύ της αρετής και της κακίας. Οποιαδήποτε δε προσπάθεια συγκρασιμού αυτών των δύο θα αποτύγχανε, διότι δεν θα εξέφραζε ούτε τη μία ούτε την άλλη μάλλον δε το νέο πλάσμα θα ήταν νόθο και ερμαφρόδιτο, γι' αυτό και απορριπτό. Το χάσμα μεταξύ αυτών των δύο εννοιών αγεφύρωτο παρ' όλη την καλή διάθεση του ενάρετου, αν και μισεί την αμαρτία και αδικία, να προσεγγίσει τον άδικο, ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο και από την δική του πλευρά, διότι «**ανόμιος τοις άλλοις ο βίος αυτού και εξηλλαγμένοι αι τρίβοι αυτού**» (Σ. Σολ. 2, 15) δηλαδή, η ζωή του δεν είναι ίδια με τη ζωή των άλλων ανθρώπων.

Διαφορετικοί οι δρόμοι και οι τρόποι του βίου του.

Η ζωή του δίκαιου γίνεται για τον άδικο έλεγχος και μαρτύριο επειδή η σύγκριση τον εμφανίζει να μειοεκτελεί και να εισπράττει την αντιπάθεια των άλλων. Έτσι ο δίκαιος «**εγένετο ημίν εις έλεγχον εννοιών ημών βαρύς εστί ημίν και βλεπόμενος**» (Σ. Σολ. 2, 14) δηλαδή έχει γίνει καθημερινός έλεγχός μας, της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς μας. Είναι βαρύς και ανυπόφορος και που τον βλέπουμε και μόνον.

Αιτία της όλης συμπεριφοράς του άδικου ανθρώπου είναι η υπερηφάνεια,  
**ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ 2**



### «ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΣ;»

**Του Αντώνη Καραγιάννη**  
Στη Λάρισα, μερίδα καλοκάγαθων ορθοδόξων χριστιανών αρνείται πεισματικά, και κατά καιρούς μαχητικά, να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ως θρησκευτικό ποίμνα τον σημερινό μητροπολίτη, τον κ. Ιγνάτιο Λάππα. Τον θεωρεί παράνομο και «ανάξιο», γιατί χειροτονήθηκε παρά την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και γιατί σφετερίσθηκε τον μητροπολιτικό θρόνο από τον απομακρυνθέντα, αλλά νόμιμο και κανονικό, πρώην μητροπολίτη Λάρισας, Θεολόγο, ζώντα τότε και ήδη μακαριστό. Τον κατηγορεί επίσης ότι «τα χέρια του είναι βαμμένα με αίμα», διότι παλαιότερα υποκίνησε επιθέσεις της Αστυνομίας εναντίον διαμαρτυρομένων χριστιανών, στις οποίες πολλοί τραυματίστηκαν. Τέλος, εκτοξεύουν εναντίον του το σύνθημα «έξω οι κλέφτες από την Εκκλησία», επικαλούμενοι τα λόγια του Ιησού, ότι «ο μη εισερχόμενος διά της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν, ούτος κλέπτης εστί και ληστής». Αλλά και διότι κληρικοί του στενού περιβάλλοντος του κ. Ιγνατίου κατηγορήθηκαν και καταδικάσθηκαν για οικονομικές ατασθαλίες.

Ο μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος, ή όποιος άλλος νομιμοποιείται έχον δικαίωμα να υποβάλουν μηνύσεις γι' αυτές τις κατηγορίες, αν τις θεωρούν συκοφαντικές. Πράγματι, στο παρελθόν υπεβλήθη σωρεία μηνύσεων, οι οποίες εκδικάσθηκαν και οι κατηγορούμενοι κατ' επανάληψιν απηλλάγησαν. Κανείς όμως

δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί να τους εξαναγκάσει να δεχθούν κάποιον ως αρχιερέα, όταν μάλιστα το αξίωμα αυτό έχει να κάνει με το φρόνημά τους και τη θρησκευτική τους πίστη.

Κανείς επίσης δεν έχει το δικαίωμα και δεν μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις διαμαρτυρίες τους ή την έκφραση των πεποιθήσεων, με συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, εφ' όσον τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Συχνά η επίσημη Εκκλησία χαρακτηρίζει τις ομάδες αυτές και τις κινήσεις και γενικά οτιδήποτε ξεφεύγει από τον έλεγχο της «αιρέσεως» και «αιρετικές» και «αιρετικούς». Για την Πολιτεία, όμως, δεν είναι παρά πολίτες που ελεύθερα και νόμιμα έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις πεποιθήσεις τους.

Δεν γράφω το σημερινό σημείωμα για να πω αυτά τα πασίγνωστα και αυτονόητα. Άλλος είναι ο λόγος. Στα χέρια μου έπεσε ένα έγγραφο του μέχρι πρόσφατα προέδρου Εφετών και προϊσταμένου του Εφετείου Λαρίσης, του κ. Δημ. Στάθη (έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί), απευθυνόμενο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λαρίσης, με κοινοποίηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Στο έγγραφο ο προϊστάμενος του Εφετείου Λαρίσης με αυτήν την ιδιότητα, αφού περιγράφει «με μελανά χρώματα» τις εκδηλώσεις των διαμαρτυρομένων κατά του κ. Ιγνατίου ορθοδόξων χριστιανών, καταλήγει στην εξής φράση: «Κατόπιν αυτών σας παρακαλώ να ενεργήσετε τα δέοντα για την

τιμωρία των ενόχων και για την εξάλειψη του απαράδεκτου αυτού φαινομένου εις το μέλλον».

Δεν γνωρίζω αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασχολήθηκε με το έγγραφο του προέδρου Εφετών Λαρίσης και τι του απάντησε. Πιθανόν να εξοργίσθηκε και να έδωσε τόπο στην οργή του.

Ρώτπουα εγκρίτους νομικούς και μου είπαν περίπου τα εξής: Το έγγραφο είναι παράνομο. Ο πρόεδρος Εφετών δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα να «παραγγείλει» ποινική δίωξη και να «παρακαλέσει» την Αστυνομία να αρχίσει προανακριτική διαδικασία. Αυτή η εξουσία και η αρμοδιότητα ανήκουν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών. Παρ' όλα αυτά, η Αστυνομία μετά το έγγραφο διέταξε προανακριτική διαδικασία.

Δεύτερο και σημαντικότερο, αποκαλεί «ενόχους» και ζητάει την τιμωρία ανθρώπων πριν ακόμη δικασθούν από τον «φυσικό τους δικαστή», πριν να έχει διατυπωθεί κατηγορία εναντίον τους! Σκεφθείτε αν και ο «φυσικός δικαστής» είναι επίσης πειθνίσιος στα «κελεύματα» του κ. προέδρου, όσο και η Αστυνομία.

**ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ «ΑΓΩΝΑ»**  
Αναδημοσιεύουμε το παραπάνω δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» (14/1/05) διότι πράγματι η μεθοδευμένη και παράνομη ενέργεια του κ. Δημ. Στάθη, τέως προέδρου Εφετών και προϊσταμένου (σήμερα συνταξιούχου) του Εφετείου Λαρίσης, έδωσε το στίγμα των μελλοντικών ενεργειών σε δικαστικούς και άλλες

υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τον απηνή και εξοντωτικό διωγμό των πιστών της Λαρίσης, που θέλουν να ζουν και να συλλογιούνται ελεύθερα, όπως κάθε πολίτης σε δημοκρατική χώρα.

Μάλιστα, ο δεσποτής κ. Ιγνάτιος στην αρχική μήνυσή του και εν συνεχεία στις προτάσεις των αγωγών του εναντίον μας, μνημονεύει συνεχώς και επανυάπτει την παράνομη υπ' αριθ. 1205/24-5-04 παραγγελία (αναφορά) του κ. Δημ. Στάθη προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λαρίσης με κοινοποίηση στον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Την ονομάζουμε δε παράνομη, γιατί ο κ. Στάθης, σε ρόλο Εισαγγελέα, μας χαρακτηρίζει προκαταβολικά ενόχους, αφαιρώντας το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή όπως λέει ο λαός: «Μαζέψτε τους και περποιοθείτε τους!!!». (Αυτό έλεγε προς την Αστυνομία).

Έκτοτε, κάθε νόμιμη ενέργειά μας και κάθε διαμαρτυρία μας, αφού ακολουθήσει, για τυπικούς λόγους, κάποια νομική διαδικασία, απορρίπτεται, έστω κι αν οι ισχυρισμοί μας είναι εξόχως σοβαροί και αληθείς, κρίζουν δε ιδιαίτερης προσοχής και πραγματικής έρευνας, απαλλαγμένης από προκαταλήψεις και... επηρεασμούς.

**ΒΑΤΟΠΕΛΙ**  
**Ερχεται στη Λάρισα**  
**Προσεχώς**  
**Ζητήστε τον «Αγώνα»**





# ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

## Κάποτε έγιναν, απλά μερικοί τα ξέχασαν

**Πέμπτη 28 Ιουλίου 1994. Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ψευτοεθρόνισης του Ιγνατίου που αιματοκυλίστηκε η Λάρισα**

**Ένα σόου** για την τηλεόραση στήθηκε χθες στη Λάρισα, ημέρα της εθρόνισης του νέου μητροπολίτη Ιγνατίου Λάππια...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

### Από το πρωί

η θεσσαλική πρωτεύουσα μύριζε... μπαρούτι. Μόνο η πρωτοφανής αστυνομική δύναμη που είχε πλημμυρίσει την πόλη προκαλούσε την περιέργεια των κατοίκων. Από τις 12 το μεσημέρι είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι που βρίσκονταν σε απόσταση 300 μέτρων από το ναό του Αγίου Αχιλλείου. Για να τους διαοχίσει κανείς χρειαζόταν ειδική κάρτα την οποία είχε προμηθευτεί από τον δήμο, ενώ φυσικά δεν επιτρεπόταν η διέλευση σε κανένα αυτοκίνητο. Οχτώ διμοιρίες των ΜΑΤ είχαν οχηματίσει



Αγωνιζόμενη με σπασμένα πλευρά και αγωνιζόμενος δαρμενος περιμένει ασθενοφόρο

ΕΛ.ΑΣ. κ. Σχίζας.

### Οι χύρω δρόμοι

Τζαβέλλα, Μανωλάκη, Βενιζέλου, Παπαναστασίου, Γεωργιάδου, Κοζάνης, ήταν ερμητικά κλειστές, ενώ

Ιγνάτιος. Περισσότεροι από 700 συγκεντρωθέντες, πιστοί του Ιγνατίου, που είχαν φτάσει με πούλμαν από τη Σαλαμίνα, του ραΐναν με λουλούδια και του πετούσαν κλάδους βαΐων. «Άξιος, Άξιος» φωνάζουν και τον χειροκροτούν, ενώ από την άλλη πλευρά, από χιλιάδες πιστούς Λαρισαίους ακούγεται «Ανάξιος, Ανάξιος». Ο Ιγνάτιος είχε φτάσει οδικώς από τη Λαμία και με ισχυρά συνοδεία και 6 μοτοσικλετιστών, για να μη δεχθεί επίθεση. «Λίγοι είναι αυτοί που κάνουν επεισόδια. Πάμε να τους δώσουμε να καταλάβουν το νόημα της Εκκλησίας» δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Λαμία... Πάντως, ο νέος μητροπολίτης δεν παρέμεινε στη Λάρισα και αναχώρησε συνοδευόμενος από αστυνομικούς για άγνωστη κατεύθυνση.

Εφημ. «Απογευματινή» Της επόμενης ημέρας



Έτσι είχαν αποκλειστεί όλοι οι δρόμοι με τριπλή σειρά αστυνομικών, ΜΑΤ και ΕΚΑΜ

κλειό μπροστά από τη Μητρόπολη και άλλες δύο βρίσκονταν σε καίριες θέσεις σε ταραχές πολυκατοικιών, στο καμπαναριό του ναού,

ασθενοφόρα, οχήματα της Πυροσβεστικής και κλούβες είχαν παραταχθεί έξω από τον περίβολο του Μητροπολιτικού ναού... Ένα τέταρτο μετά τις 6



Ο ποσός κόσμος της Λάρισας ήταν απών. Τη ψευτοεθρόνιση αν έκαναν οι 700 Σαλαμίνοι

Νέες από τη Σαλαμίνα με τοπικές ενδυμασίες

ακόμη και κάτω από την κοίτη του Πηνειού, στη γέφυρα του Αλκαζάρ. Έξι αξιωματικοί της αντιπρομοκρατικής υπηρεσίας με εκπαιδευμένα σκυλιά έλεγχαν όλους τους χώρους ενώ επικεφαλής όλων των δυνάμεων είχε τεθεί ο υπαρχηγός της

το απόγευμα καταφθάνει στο χώρο ο μητροπολίτης



Τα ασθενοφόρα έτοιμα γύρω από το Μητροπολιτικό Ναό

### ΑΛΛΑ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο Π. Ι. ΔΙΩΤΗΣ

Μια αποστομωτική απάντηση σε όσα έγραψε ο π. Ι. Διώτης δίνει με το παρόν δημοσίευμα ο Διδάκτορας της Θεολογίας κ. Αχ. Πιτσιλκας.

κ. Δ/ντά,

Επειδή ο π. Ιωάννης Διώτης εξακολουθεί να επιτίθεται εναντίον του σεβ. Θεολόγου κατά τρόπο άδικο, εμπλέκοντας και το όνομά μου, παρακαλώ να δημοσιεύσετε για την αποκατάσταση της αλήθειας τις πιο πάνω σκέψεις:

1) Ο υποφαινόμενος δεν είμαι το στόμα του σεβ. Θεολόγου, αλλά θέλω και προσπαθώ να είμαι μία φωνή της αλήθειας και της δικαιοσύνης ή γενικότερα της αληθινής Θεολογίας. Δεν γράφω δηλαδή ούτε καθ' υπαγόρευση, ούτε σε συνεργασία με το σεβ. Θεολόγο, αλλά "κατ' επιταγή" της συνείδησής μου, που εξεγείρεται, όταν βλέπει να καταπατείται το δίκαιο και να καταπροδίδεται το ιερό Ευαγγέλιο από ανθρώπους, που έπρεπε να αστραποβολούν από τη Θεία αγάπη. Εγώ σαν ντόπιος γνωρίζω, π. Ιωάννη, πρόσωπα και πράγματα και πονάω για τον τόπο και τους πιστούς. Εσείς, που είσθε ξένος στον τόπο μας και τα προβλήματά του, γιατί γίνεσθε το "δόρυ αιχμής" του εκκλησιαστικού κατεστημένου στην αδικότατη στάση του εναντίον του σεβ. Θεολόγου; Δεν φοβείσθε, όταν τον χαρακτηρίζετε ως αθεολόγητο και ανόητο, μήπως ξανασταυρώνετε στο πρόσωπο του αληθινού αυτού ποιμενάρχη τον ίδιο το Χριστό;

2) Ο π. Ιωάννης "κόπτεται" ότι προσπάθησε να ειρηνεύσει δήθεν τα πράγματα της Εκκλησίας. Με τα γραφόμενά του όμως δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να ρίχνει λάδι στη φωτιά, ερχόμενος ταυτόχρονα σε τέλεια αντίθεση με τους ιερούς κανόνες. Υποστηρίζει δηλ. ο π. Ιωάννης το μεταθετό των επισκόπων και τη συνύπαρξη δύο επισκόπων, που απαγορεύεται ρητά από τους ιερούς κανόνες. Το μεταθετό δηλαδή καταδικάζεται αυστηρότατα από σωρεία ιερών κανόνων και μάλιστα από τον α' της Συνόδου της Σαρδικής, που βεβαιώνει ρητά ότι "ου δει επίσκοπον μεθίστασθαι από πόλεως εις πόλιν" (Αλιβιζάτου, Ιεροί Κανόνες, Αθήνα 1949, 184 - 185). Εάν όμως κανένας είναι "μανιώδης" ή "τολμηρός", ζητώντας επίμονα τη μετάθεσή του, τότε, σύμφωνα με το δεύτερο κανόνα της πιο πάνω συνόδου, καταδικάζεται με το επιτίμιο της ακοινωνσίας (στ.π. 185). Το ίδιο αναφέρεται και από τον ΙΔ' Αποστολικό κανόνα, το 16ο κανόνα της Συνόδου Αντιοχείας και άλλους. Τελείως αντίθετη προς τους ιερούς κανόνες είναι και η γνώμη του π. Ιωάννη για τη συνύπαρξη δύο επισκόπων (από τα χρόνια ακόμη του ιερού Αυγουστίνου) και προπάντων η επίβαση κάποιου νέου επισκόπου σε μια επισκοπή, της οποίας ο επίσκοπος ζει. Η επίβαση αυτή είναι τόσο φοβερή, ώστε να τιμωρείται αυστηρότερα από όλα τα άλλα αμαρτήματα, εφόσον "ο επιβάς" (δηλ. ο μοιχεπιβάτης) "ου κοινωνεί ουδ' αν η ετοιμοθάνατος" (Μητρ. Παντελ. Καρανικόλα, Κλεις των ιερών Κανόνων, ΑΘΗΝΑΙ 1970, 327). Έχοντας υπ' όψιν του τα πιο πάνω, δεν ήταν ποτέ δυνατόν να δεχθεί ο σεβ. Θεολόγος μετάθεση σε άλλη μητρόπολη, ερχόμενος σε αντίθεση με τους ιερούς κανόνες, όπως θα ήθελε ο π. Ιωάννης, γιατί φοβείται το Θεό. Αν τώρα κάποιος παρουσιάζεται αθεόφοβος, εμείς δε μπορούμε να καταλάβουμε το πως συμβιβάζονται με τη συνείδησή τους και για τούτο ευχόμεσθε μαζί με το σεβ. Θεολόγο "ο Θεός να τους ελεήσει". 3) **Γιατί, π. Ιωάννη, να μετατεθεί ο σεβ. Θεολόγος σε άλλη μητρόπολη; Για την ειρηνεύση δήθεν της Εκκλησίας ή για να αφίσει τη μητρόπολή του έρμαιο στα χέρια κάποιων τρωκτικών και των πολυώνυμων αιρετικών; Πως να εγκαταλείψει τη θέση του, αφήνοντας τους νοητούς λύκους να κατασπαράξουν το λογικό**

ποίμνιο: Ο ποιμίν ο καλός, κατά την ωραιότατη εικόνα του Κυρίου, δεν φεύγει αλλά "έμπροσθεν των προβάτων πορεύεται" (Ιωαν. 10,4). Για τούτο καθένας, που φεύγει από τη μητρόπολή του ή αμελεί το έργο του, καταδικάζεται από τους ιερούς κανόνες και, πάλι με το επιτίμιο της ακοινωνσίας (Βλ. 132 κανόνα της συνόδου της Καρθαγίνης κ.α.).

Εκείνοι που πρέπει να απομακρύνονται, π. Ιωάννη, από τις μητροπόλεις, δεν είναι οι ειλικρινείς και τίμιοι, ποιμένες, που δεν πιάνουν ποτέ χρήματα στα χέρια τους από τα ιερά μυστήρια, αλλά εκείνοι που, δίκην Ιούδα, θησαυρίζουν από τα ιερά μυστήρια, καταδικάζονται για το σιμωνιακό τρόπο εκλογής και εισπήδησης σε ξένες μητροπόλεις και τον αθήνη τρόπο της ζωής. Αυτό θα έπρεπε να καταδικάζετε και σεις, όπως κάνατε ίσως παλιότερα. Σεις όμως συμφιλιώθήκατε δυστυχώς με το κατεστημένο και γίνετε όργανο, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνετε, των σκευηνίων δυνάμεων, που δρουν υπόκωφα πίσω από τη σύγχρονη διαφθορά των ανθρώπων και μάλιστα των κληρικών.

Αν έχετε το θάρρος της γνώμης, υποστηρίξτε, για μια φορά έστω, την αλήθεια, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη θέση σας και μη γίνεσθε κόλακας των ισχυρών εκκλησιαστικών παραγόντων της ημέρας, που σαν άνθρωποι παρέρχονται.

4) Κατηγορείτε, π. Ιωάννη, το γίγαντα της επιστήμης του κανονικού Δικαίου και μαχητή της αλήθειας κ. Μουρατίδη, ως αίτιο δήθεν της αναταραχής, γιατί διακρύπτει την αλήθεια, ενώ εσείς θα προτιμούσατε το τέλμα. Μια τέτοια αναταραχή όμως των κοιμισμένων συνειδήσεων προκαλώσαν στις ημέρες τους όλοι οι άγιοι Προφύτες, οι φλογεροί Απόστολοι και οι αληθινό Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό γίνονταν κατά κανόνα απαράβατο οι άνθρωποι της έριδας και διαμάχης, δηλ. οι άνθρωποι που καταδιώκονταν συνήθως από τους άρχοντες της Σαμάρειας και της Ιουδαίας και τους αρχιερείς της εποχής, γιατί ξεσκόπωναν δήθεν το λαό με την αυστηρή διδασκαλία τους για την τιμωρία της ασέβειας και την καταστροφή της Σιών. Για τον ίδιο λόγο, όπως είναι γνωστό, έλεγε και ο Κύριος ότι "εγώ έδιωξαν και υμάς διώξουσιν" (Λουκ. 15, 20) "και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου" (Ματθ. 24, 9).

Δεν φταίει λοιπόν ο κατά πάντα σεβαστός και αξιότιμος πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Θεολόγων κ. Μουρατίδης, π. Ιωάννη, που σεις χαρακτηρίζετε απλά ως "συνταξιοχού!!!", αλλά η κακή ζωή των "διαδόχων" του Χριστού μας στη γη, που πρέπει να διορθωθεί, γιατί όπως το γνωρίζετε, η αμαρτία δημιουργεί όλα τα σκάνδαλα και τις αναταραχές και όχι η αρετή. Ύστερα από όλα τα πιο πάνω θέλω να διαβεβαιώσουμε τον π. Ιωάννη ότι δεν τον βρίζουμε, αλλά υποστηρίζουμε μονάχα την αλήθεια, όπως την παρουσιάζει η Αγία Γραφή και η Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας μας, που κάποιιοι ιερωμένοι ίσως την ξεχνούν ή αδιαφορούν γι' αυτήν προς χάριν των κακών νοουμένων συμφερόντων τους. Εκείνος αντίθετα "ήρξατο χειρών αδικών", χαρακτηρίζοντας το σεβ. ποιμενάρχη μας ως αθεολόγητο και ανόητο! Πώς τώρα τόλμησε να εκστομίσει τις πιο πάνω ύβρεις προς ένα τίμιο επίσκοπο, που δεν τον αδικήσει στο παραμικρό, ενώ ο ίδιος είναι ένας απλός πρεσβύτερος, εμείς δε τον καταλαβαίνουμε. Για τούτο θα λέγαμε μαζί με το σεβ. Θεολόγο "Να τον συχωρήσει ο Θεός". Πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι μία ημέρα "οι άγιοι τον κόσμον κρινούσι" (Α' Κορ. 6, 2) και ότι ακόμη "άδικοι Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι" (Α' Κορ. 6, 9) και να παύσει τον αδικότατο πόλεμο εναντίον του σεβασμιωτάτου, στρέφοντας στο εξής τα βέλη του εναντίον της διαφθοράς και της αδικίας, όσο ψηλά κι αν στέκονται οι άδικοι, όπως ακριβώς έκαναν και οι άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες.

Δρ. Αχ. Πιτσιλκας









## Ο ΑΕΤΟΣ ΚΙ' Ο ΣΑΛΙΑΓΚΑΣ

Κοινή είναι η διαπίστωση: όπου και να στρέψει το βλέμμα σου θα δεις στραβά. Κυττάζεις προς τα πάνω (εξουσίες); Σαπίλα! Προς τα κάτω; Χάος! Δεξιά κι αριστερά κοινή "πηγή": ο υλισμός. Πώς να ξεδιψάσεις; Είναι αλήθεια πως, όσο περισσότερο γνωρίζεις αυτή την κοινωνία τόσο περισσότερη απογοήτευση αισθάνεσαι. Η κατάσταση δεν περιγράφεται!

Αφορμή να κάνουμε αυτές τις σκέψεις μας έδωσε επιστολή μαθήτριας Λυκείου, η οποία δημοσιεύτηκε στην "Ελευθερία" της Λάρισας την 21-2-09 στην οποία κατήγγελε καθηγήτρια η οποία "επιτηρούσε" μαθητές που διαγωνιζόταν σε Πανελλήνιο διαγωνισμό στο μάθημα της βιολογίας. Η εν λόγω καθηγήτρια υπηρετεί σε ιδιωτικό σχολείο (Λύκειο) και "επιτηρούσε" τους δικούς της μαθητές. Η "επιτήρηση" ήταν τόσο προκλητική και αδιάντροπη υπέρ των μαθητών της και ασφαλώς σε βάρος των άλλων που δεν ήταν δική της! Ωραίος διαγωνισμός, "Υψηλό" το αίσθημα της ευθύνης της άγνωστης καθηγήτριας. Διδάσκει "ήθος". Καταλαβαίνουμε τη θέση της: μια αποτυχία των μαθητών του ιδιωτικού σχολείου στο διαγωνισμό θα έχει συνέπειες αρνητικές και στην ίδια (απόλυση;) αλλά και στο ιδιωτικό σχολείο που υπηρετεί, αφού η αποτυχία των μαθητών του θα μειώσει το κύρος του, θα πέσει στα μάτια της κοινωνίας. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν, η άγνωστη καθηγήτρια "βρήκε" τον τρόπο ν' ανεβάσει τις "μετοχές" της στο ιδιωτικό σχολείο αλλά και της επιχείρησής.

Χωρίς αμφιβολία η μέθοδος αυτή της βοήθειας των "ημετέρων" υπηρετεί την αναξιοκρατία και μας θυμίζει το παρακάτω ανέκδοτο με τον αετό και το σάλιαγκα το οποίο εκφράζει τη σημερινή κοινωνία. Ας το δούμε και ας διδαχτούμε. Λέγει πολλά.

Ο αετός είναι το σύμβολο της λεβεντιάς και της αξίας. Ο σάλιαγκας, το ερπετό! Ανεβαίνει με τα σάλια του και τα κέρατά του. Μ' αυτά ανοίγει το δρόμο του και σέρνεται. Οι πιο ψηλές κορφές είναι για τον αετό. Αν θέλουμε αετούς, που μας χρειάζονται, πρέπει να καταδικάσουμε όλους τους τρόπους που προωθούν σάλιαγκες σε όλους τους χώρους: πολιτικούς, εκκλησιαστικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς κ.λ.π.

Μια φορά λοιπόν ο αετός καθισμένος στην απάτητη κορφή του βουνού, ένοιωσε κάτι να του γαργαλάει τα πόδια. Κυττάζει και τί να δει; Ένας σάλιαγκας!!

- Πώς ανέβηκες εδώ; Ήταν η απορία του.

- Συ, πώς ανέβηκες; Ρωτά ο σάλιαγκας.

- Ανέβηκα με το βλέμμα μου που βλέπει μακριά και τα φτερά μου που είναι πύχες! Απάντησε αγέρωχα ο αετός.

- Εγώ ανέβηκα με τα σάλια μου και τα κέρατά μου, είπε ο σάλιαγκας. Εγώ δεν σκίζω τους αιθέρες, σαν εσένα: γλείφω και σέρνομαι κι' ανεβαίνω...

Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα. Οι σαύρες, οι χαμαιλέοντες, κι' οι σάλιαγκοι, φράσουν το δρόμο στους τίμιους αγωνιστές! Η υποκρισία, η διπλωματία, η "πολιτική", τα μέσα, κατάντησαν μεγάλες αρετές! Έτσι, το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος 1975/1986 το οποίο ομιλεί για το σκοπό της παιδείας που είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και η διάπλαση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, πάει περίπατο... Η πράξη μας διαψεύδει. Η αναξιοκρατία, όταν συμβαίνει στο χώρο της ανάδειξης των εκκλησιαστικών ηγετών είναι ό,τι το χειρότερο! Τα παραδείγματα είναι πολλά. Και κοντά μας και μακριά μας.

Μήπως όμως το λάθος δεν είναι στο σάλιαγκα, αλλά στον αετό; Ενδιαφέρθηκαν όσο πρέπει οι αετοί (συνειδητοί χριστιανοί) για τους κάμπους (κοινωνία); Έχουμε οι Χριστιανοί στα χέρια μας το Ευαγγέλιο και τους Ιερούς κανόνες και δεν ζούμε όπως επιτάσσουν τα Ιερά κείμενα. Πώς γίνονται αλήθεια οι εκλογές των επισκόπων; Γίνονται σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες; Ω, της δυστυχίας μας! Να γιατί οι κάμποι γέμισαν σαλιάγκους! Γεμίσαμε ερπετά και μας κακοφαίνεται. Όχι! Οι φταίχτες είμαστε εμείς. Δεν σκύψαμε με ενδιαφέρον στα προβλήματα της κοινωνίας. Θεωρούμε αλλότριο καθήκον το θέμα της εκλογής των ποιμένων της Εκκλησίας. Επόμενο είναι να ενδιαφέρονται άλλες - σκοτεινές δυνάμεις, για το ποιός θα εκλεγεί Πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, επίσκοπος κ.λ.π. Πώς ζητούμε φωτεινούς Ιεράρχες, σπουδαίους πολιτικούς, άξιους επιστήμονες; Αφού απρακτούμε ως κοινωνία, επόμενο είναι να γεμίσουμε από σάλιαγκους. Αυτοί δεν έχουν φτερά. Έχουν σάλια. Μεγάλα φτερά και καθαρά μάτια έχει μόνο η αλήθεια που λέγεται Ευαγγέλιο του Χριστού. Μ' αυτή ας πορευτούμε!

X.K.

## Πάλι ξαναχτύπησαν !!!

Την περασμένη Κυριακή διαβάστηκε εγκύκλιος που καλούσε τον κόσμο να αγοράσει λαχεία μιας λαχειοφόρου που προετοίμασε η «Ερανική Επιτροπή» της Μητρόπολης της οποίας τα χρήματα θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ναού στο Καμερούν.

«Και να θέλεις να αγιάσεις δεν σ' αφήνουν οι .. εγκύκλιοι».

Είπαμε πως, το θέμα «Καμερούν» έλαβε τέλος, μετά από τις ανακοινώσεις της Μητρόπολης και των σχετικών δημοσιευμάτων σε εικονογραφημένα περιοδικά και εφημερίδες, που αποδείκνυαν

την αποπεράτωση του ναού που ανέλαβε η Μητρόπολη Λάρισας να κατασκευάσει.

Ελάτε όμως που, πρόσφατες εγκύκλιοι, λαχειοφόροι, ανακοινώσεις και υπομνήσεις έρχονται να βεβαιώσουν το αντίθετο, όταν ζητούν, αμέσως ή εμμέσως, τον οβολό των πιστών «για την αποπεράτωση του ναού».

Ξαναγράψαμε για το θέμα αυτό και διατυπώσαμε τις εύλογες απορίες μας, τις οποίες επαναφέρουμε, μια και το θέμα κατάντησε «γεφύρι της Άρτας» που ποτέ δεν τελειώνει. Και τότε το κακό σταμάτησε και το γεφύρι θεμελιώθηκε με τη θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα. Μήπως εδώ απαιτείται η θυσία του «πρωτομάστορα» για να

τελειώσει ο αποπερατωμένος ναός;

Γιατί δεν δικαιολογείται να μας λέτε ότι Νοέμβριο λειτούργησε ο μητροπολίτης Καμερούν, το Φεβρουάριο θα γίνονταν τα εγκαίνια (θυρανοξία;) και ο ναός να μην έχει αποπερατωθεί.

## Στον Τύρναβο

Τι έγινε με τον έλεγχο που πραγματοποιήσε η επιτροπή για οικονομικές ατασθαλίες σε ναό του Τυρνάβου; Τα δανεικά που πήρε από ναούς της πόλης και των χωριών γιατί δεν επιστράφηκαν; Τί λένε εκεί στο επισκοπείο; Θα επανέλθουμε γιατί έχουμε σχετικές καταγγελίες.

Ο ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη τη μέρα της εθνικής μας γιορτής (Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009) στις 10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου (πλατεία Μπτέρας).

Να τιμήσουμε τους πατέρες και αδελφούς μας, οι οποίοι το 1821 με το αίμα τους απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τους Τούρκους, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Να στείλουμε, όπως πάντα, μήνυμα στις εκκλησιαστικές, πολιτικές και δικαστικές Αρχές ότι η σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία τόσο για τα

τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας, όσο και για την αδιαφορία, τη μεροληπτική στάση προς τη μία μόνο πλευρά και την απάθεια των αρμοδίων στο χρονίζον τοπικό εκκλησιαστικό πρόβλημα.

Τέλος, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την εκλογή του Αρχιεπισκόπου στο θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος να στείλουμε μήνυμα στον Προκαθήμενο ότι είναι ευκαιρία να συνδέσει το όνομά του με μια ιστορική απόφαση, κλείνοντας οριστικά την επί τριακονταπενταετία πορρούσα πληγή του εκκλησιαστικού προβλήματος δίνοντας την πρέπουσα λύση. Μη λείπει κανένας από το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. Ας μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι, αδελφοί!