

# ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ!!!

Στον τοπικό τύπο διαβάσαμε (24/9/08) για την «ΣΥΝΑΕΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», που έγινε στην αίθουσα του «Επιουσίου» με θέμα: Η Θεία Πρόνοια και οι επιλογές των εφήβων για την μελλοντική τους ζωή. Συγκεντρώθηκαν, γράφεται, πάνω από 200 νέοι και νέες κατηχητές και κατηχήτριες, με ομιλητή τον κ. Προκ. Μαγιάτη κ.π.

Είπαμε να φουσκώνουμε τους αριθμούς σε ευλογοφανή όρια. Κόψτε, λοιπόν, κόψτε λίγο την ποσότητα! Γιατί; Διότι:

**Πρώτον:** η αίθουσα δε χωράει τόσα άτομα.

**Δεύτερον:** η φωτογραφία που δημοσιεύσατε – συνήθως φωτογραφίζουν το χώρο που βρίσκονται πολλοί για διαφημιστικούς λόγους – δείχνει τον αριθμό των ατόμων στην πρώτη σειρά, ενώ στη δεύτερη είναι οι ιερείς με ελάχιστους λαϊκούς.

**Τρίτον:** Εάν έχετε πάνω από 200 κατηχητές, συν τους 130 ιερείς, τότε αντιστοιχούν σε κάθε ενορία 4, δεδομένου ότι αυτές (ενορίες) ανέρχονται στις 100 στη μητρόπολη Λάρισας. Πού κάνουν, αλλίθεια, κατηχητικό; Γιατί ρωτήσαμε ενορίτες χωριών και μας δήλωσαν ότι αγνοούν όχι μόνο την ύπαρξη αλλά και το σκοπό τους.

Αθελά σας, μας θυμίσατε τη σχολή βυζαντινής μουσικής, που από την ίδρυσή της έχει δώσει μερικές εκαποντάδες πτυχιούχους. Άλληθεια που βρίσκονται; Γιατί οι ναοί, όχι μόνον πτυχιούχους ιεροφάλτες δεν έχουν, αλλά ούτε και πρακτικούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κατηχητές.

Ρωτάμε: Μήπως τα παραπάνω επιδοτεί κάποιο πρόγραμμα της ΕΟΚ; Αν ναι, τότε τα υπόλοιπα περισσεύουν.



## ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΛΕΙΤΕ

Δεν γνωρίζετε ή κάνετε πως δεν γνωρίζετε για ποιους κατέβαινε ο πγούμενος Εφραίμ με ολόκληρη την κουνιώδια



Από την υποδοχή στη Μονή Βατοπεδίου

Την απάντηση δίνει το παρακάτω σχετικό ρεπορτάριο, που γράφατε τότε (το 2000), εμπλουτισμένο με αποκαλυπτικές φωτογραφίες, και το οποίο έλεγε: «Το τελευταίο κοινόβιο μοναστήρι που προσκυνήσαμε ήταν η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Οι 80 περίπου μοναχοί της, με τάλαντα, λαμπάδες και θυμάρια, υποδέχθηκαν, με επικεφαλής τον καθηγούμενο π. Εφραίμ, τον μητροπόλιτη μας, χτυπώντας χαρμόσυνα τις καμπάνες και ψάλλοντας το «Άξιον εστί» ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης...».

Και άλλη συνάδελφος (εφημερίδα) έχει φωτογραφίες με όλη τη βατοπεδινή αδελφότητα γράφοντας: «Ο κ. Ιγνάτιος και οι συνοδεύοντες αυτών κληρικοί και λαϊκοί επισκέφθηκαν τις Ιερές Μονές Ιβήρων... Βατοπεδίου και τα ιερά κελλιά του γέροντος Ιωσήφ του βατοπεδίου, του πατρός Μωυσή, του λόγιου αγιορείτη μοναχού, ο οποίος συχνά τιμά με την παρουσία του τη Λάρισα...».

Δεν γνωρίζετε ή κάνετε πως δεν γνωρίζετε για ποιον έρχονται ο πολυθρύλοις – όπως τον αποκαλείτε σήμερα ειρωνικά – πγούμενος και μιλούσε στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου της πόλης μας; Μα ασφαλώς, για να στηρίξει (όπως και πολλοί άλλοι) την αντικανονικότητα και την παρανομία του Δεσπότη Ιγνατίου καθώς και να ευλογήσει τις αγωγές του εναντίον των Αγωνιζομένων Χριστιανών.



Ο Σεβ. κ. Ιγνάτιος με την αδελφότητα της Ι. Μονής Βατοπεδίου

Απορία:

Το Τίμιο Ξύλο που φέραιτε, κ. Ιγνάτιε, από τα Ιεροσόλυμα, σε τι διαφέρει απ' αυτό που υπάρχει στον Ιερό ναό του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (όπως λέγεται); Εάν δεν έχει καρία διαφορά τότε γιατί τόσος ντόρος και διαφήμιση; Εάν όμως έχει (διαφορά), ποια είναι αυτή;

Υπάρχει πληροφορία ότι η Ιερά Σύνοδος σας έστειλε έγγραφο για όλα τα παραπάνω (συχνή παρουσίαση λειψάνων, ιερών εικόνων, Τιμίου Ξύλου... κ.α.). Εάν πράγματι υπάρχει αυτό το έγγραφο δώστε το στη δημοσιότητα.

Ο ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

## ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:

Υπάρχει πληροφορία ότι κοινοποιήθηκε η απόφαση του Δευτερόβαθμου Συνοδικού Δικαστηρίου στον ασκητή π. Ευθύμιο Τρικαμνά. Στο επόμενο φύλλο σχετικό ρεπορτάρι

## ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

### Τί έγραψε ο Τύπος για την επίσκεψη του Πατριάρχη

\* **ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ** κοσμικές και εκκλησιαστικές φωνάζουν ότι ο νυν αρχιεπίσκοπος «τα έδωσε όλα» και από αρχιεπίσκοπος γύρισε Μητροπολίτης. Τέρατα και σημεία.

\* **ΑΜΕΣΩΣ** μετά, έχει διοργανωθεί επιμελώς από έναν μοιχειπιθάτη «επίσκοπο», «μεγάλο πανηγύρι», όπου ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος έρχεται στη Λάρισα θριαμβευτής.

\* **ΕΚΕΙ** τον υποδέχονται 32 αρχιερείς με όλα τους τα αυτοκρατορικά φουστά. Πρώτος και καλύτερος ο επιχώριος «επίσκοπος» και «οικοδεσπότης» ο κ. Λάπας, ο οποίος, έχει παρακαλώ εις την κατοχή του ο αθεόφοβος, εκατό, ναι εκατό (100), καλά διαβάσατε, αρχιερατικές στολές με αντίστοιχες «μίτρες» και «μπαστούνες»...(!)

\* **ΕΧΕΙ** την υπομονή κάποιος από τους αναγνώστες μας να ψάξει και να βρει ποιες αυτοκρατορίσσες, σουλτάνες, βασίλισσες και επώνυμες γυναίκες της πασαρέλας, είχαν και φόρεσαν τόσα και τέτοια πανάκριβα συνολάκια;

\* **ΑΝΑΓΚΑΙΑ** η σύγκριση. Ο μακαριστός Θεολόγος, νόμιμος επίσκοπος Λαρίσης, φωταράδακι από τη Νίσυρο, υπήρξε παράδειγμα ταπείνωσης. Είχε μόνο μια απλή στολή και όχι φανταχτερή. Αυτή με την πολυκαρία έλιωσε και την έδινε στην Κυρά Σοφία να τη μαντάρει διακριτικά.

\* **ΕΙΝΑΙ** αυτός (ο κ. Λάπας) που εκάθισε επί την καθέδραν του αγίου μαρτυρικού επισκόπου Θεολόγου, αυτός που για να φιμώσει τις συνειδήσεις των Λαρισαίων, για την παράνομη παρουσία του, εξαπολύει δεκάδες μηνύσεις στο ποίμνιό του και για να μετακινηθεί μέσα στην Λάρισα λαμβάνονται δρακόντεια αστυνομικά μέτρα. Τόσο «θεοπρόβλητος» και λαοπρόβλητος...



### Ιδού πώς διασύρουν δικαίωση την Εκκλησία οι εφημερίδες...

\* **ΣΤΗΝ** Λάρισα λοιπόν, το «μεγάλο πανηγύρι», στο όνομα του αγίου Αχιλλίου (θα τρίζουν τα iερά του λείψανα). Δεν τους βγήκε σε καλό. Για να μην αντιδράσουν οι «ακραίοι» Λαρισαίοι, η Λάρισα μεταβλήθηκε σε... «Γκουατανάμο». Ενισχύσεις συμπληρώθηκαν και από την Αθήνα...

\* **ΚΑΙ** όποιοι αντέδρασαν, με χειροπέδες πήγαν στα κρατητήρια όπου και διανυκτέρεψαν για το «αυτόφωρο» και μάλιστα γυναίκες, σαν κοινοί κακοποιοί. «Εκκλησία» που διατηρεί την άθλια εξουσία της με τα MAT.

\* **ΚΑΙ Η** εφημερίδα ο «Αγώνας» Λαρίσης, γράφει και συγκρίνει τον κοσμικό πηγέτη κ. Στεφανόπουλο που αποδοκιμάστηκε κάποτε από κάποιον άνδρα, και ζήτησε να ελευθερωθεί. Πλην όμως ο κ. Βαρθολομαίος, εκκλησιαστικός πηγέτης, άφησε τους χριστιανούς λαρισαίους στη φυλακή...

\* **ΕΚΕΙ** στη Λάρισα λοιπόν ο κ. Βαρθολομαίος απήγγειλε βαρυσήμαντον θεολογικόν ορθόδοξον λόγον για να συμπληρώσει το «τριπρόσωπον» πρωσπείον του, όπως πολυσήμαντα γράφει ο ομότιμος καθηγητής κ. Ιω. Κορναράκης: «Με τους ρωμαιοκαθολικούς, ρωμαιοκαθολικός, με τους προτεστάντες, προτεστάντης και με τους λαρισαίους ορθοδόξους, ορθόδοξος...».

\* **ΞΕΧΑΣΕ** όμως ο κ. Κορναράκης ότι, σε διαθρησκευτικές μαζώνεις, όπως πριν λίγο καιρό στην Αλάσκα, επικαλέσθηκε εις κοινήν προσευχήν, όλους τους θεούς και τους δαίμονες, να βοηθήσουν να σωθεί ο πλανήτης από την οικολογική καταστροφή (!!!). Άρα δεν είναι «τριπρόσωπος», γι' αυτό και ο «Γκάρντιαν» της Νέας Εποχής από το Λονδίνο (Ελεύθερος Τύπος, 19.6.08) τον επαινεί με ασυνθήστη ευχέρεια...

\* **ΠΟΛΛΟΙ** πού ξέρουν πολλά, διερωτήθηκαν τους λόγους που ο πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος ρισκάρισε να παρευρεθεί στο «πανηγύρι» του κ. Λάπα και να αποδοκιμασθεί. Άλλα ο «σύγχυση» δεν τους επέτρεψε ακόμη να δώσουν πειστική απάντηση... από το περιοδικό «ΧΡΙΣΤΙΑΝΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

## ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και επαρχίας να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας για μια Εκκλησία αγία και ἀμωμη κατά την ημέρα της Εθνικής μας εορτής (Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008) στις 10:15 με 10:30 το πρωί (μετά τη θ. Λειτουργία), στον Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου (πλατεία Μπεράς).

Να τιμήσουμε τους πατέρες και αδελφούς μα