

# ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

*Κάποτε έγιναν, απλά μερικοί τα ξέχασαν*

**Πέμπτη 28 Ιουλίου 1994. Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ψευτοενθρόνισης του Ιγνατίου που αιματοκυλίστηκε στη Λάρισα**

**'Ενα σόου** για την τηλεόραση στήθηκε χθες στη Λάρισα, ημέρα της ενθρόνισης του νέου μητροπολίτη Ιγνάτιου Λάππα...

**ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ**

'Όπως κατέγραψε τα γεγονότα  
την επομένη ημέρα  
η εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ'



**ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.**



*Ανδρες των ΜΑΤ συλλαμβάνουν ένθερμο οπαδό του Θεολόγου, κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων.*

σπαθεί να σπάσει τον κλοιό, αλλά τρεις των ΜΑΤ τον πάνουν, τον σηκώνουν στα χέρια, τον μεταφέρουν λίγα μέτρα και τον πετούν. Χάνει την ισορροπία του και πέφτει, πάει να σηκωθεί, αλλά τον κυκλώνουν φωτογραφικές μπχανές και κάμερες και μένει ξαπλωμένος λίγο παραπάνω.

**Στο μεταξύ,** στη λεωφόρο Μανωλακάκη υπάρχει και εκεί συγκεντρωμένο πλήθος, αλλά τα πράγματα είναι ίπα. Αυτό ως τις 5.10 μ.μ., που οι συγκεντρωμένοι στην οδό Καλλιθέας αποφασίζουν να κατευθυνθούν προς τη Μανωλακάκη. Οι διαθέσεις τους είναι άγριες. Μόλις ενώνονται με τους άλλους, αρχίζουν να τραβούν τα σχοινιά.

**ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ**

## Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Για το εκκλησιαστικό της Λάρισας ο αρχιμανδρίτης Αθηνάριος π. Δανιήλ Αεράκης και ο θεολόγος - δημοσιογράφος κ. Σωτήριος Ευσταθίου με κοινή τους επιστολή προς τον "Η.Κ." επισημαίνουν: 'Οσοι πιστοί υπάρχουν στη Λάρισα σπιώνουν 20 χρόνια τώρα το Σταυρό του μαρτυρίου. Προπλακίζονται, υβρίζονται, ταλαπωρούνται, κακοποιούνται, ξυλοκοπούνται. Και όλα αυτά γιατί; Διότι επιμένουν να αναγνωρίζουν τον πατέρα τους, τον ποιμένα τους, τον επίσκοπο τους, τον κανονικό και νόμιμο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Σεβασμώτατο κ. **Θεολόγο**. Σε μερικούς, που όχι μόνο μένουν ασυγκίνητοι από τον αγώνα και την πίστη αυτού του υπέροχου λαού, αλλά και τον κατηγορούν, επιθυμούμε ν' απευθύνουμε ορισμένα ερωτήματα. Τα ερωτήματα απευθύνονται και στον εκ Σαλαμίνης, κληρικό κ. Ιγνάτιο Λάππα, που δέκτηκε να χειροτονηθεί "Μητροπολίτης Λαρίσης" ενώ γνωρίζει, και ότι υφίσταται Μητροπολίτης Λαρίσης, αλλά και το ποιόν του Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Θεολόγου:

- Πότε δικάστηκε τελεσιδίκως ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Λαρίσης κ. **Θεολόγος**; Ένας Επίσκοπος παύει να είναι Μητροπολίτης της Μητροπόλεως, για την οποία χειροτονήθηκε, μόνο αν τελεσιδίκως καταδικασθεί από το αρμόδιο εκκλησιαστικό δικαστήριο με καθάρεσσιν σε έκπτωσην σε ισόβια αργία. Εγινε ποτέ αυτό για τον Άγιο Λαρίσης κ. **Θεολόγο**? Οχι. Τότε πώς στέλνουν και ξαναστέλνουν στη Λάρισα πότε ψευτο - Μητροπολίτες Λαρίσης, όπως ο αποθανόν Σεραφείμ Ορφανός, ο Δημήτριος Μπεκάρης και ο Ιγνάτιος Λάππας και πότε ψευτο - Τοποποιτάς, και εξάρχους, όπως ο κ. Κλεόπας Θωμόπουλος, ο Φθιώτης κ. Δημιασκανός κ.α.;

- Ποιο το παράπομπα του Σεβασμ. Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Θεολόγου; Σητάνε όλοι, είκοσι τώρα χρόνια, να πληροφορηθούν, το έγκλημα του Αγίου Λαρίσης, και δεν τους το λέει κανείς. Αντιθέτα και οι φανατικότεροι Σεραφείμων προσέχοντας βέ-βααια μήπως τους ακούσει το πεισματάρικο και σκληρό γεροντάκι διακρύπτουν την αρετή του λευκού την τε όψην και την ψυχή Αγίου Λαρίσης κ. **Θεολόγο**.

- Ποιο συμφέρον έχουν οι κιλιάδες των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που τόσα χρόνια μάχονται υπέρ του κανονικού τους ποιμενάρχου; Από την πλευρά των Σεραφείμων μόνο ιδιοτέλεια και συμφέρον υπάρχουν. Αυτός ο λαός όμως; Και τις δουλειές του αφίνει και σε μύριους κόπους υποβάλλεται και αιμοφά τις διώξεις και το ξύλο και οικονομικά προσφέρει και γενικώς θυσιάζεται. Θυσιάζεται για όσα οι μεγαλόσχημοι ρασο-φόροι πρώτοι θα έπρεπε να θυσιάζονται. Θυσιάζεται για την Αλίθεια, για το Δίκαιο, για τους Κανόνες, για την Ήδηκή.

- Έχουν, οι καταδιώκοντες το σεμινό και ενάρετο Μητροπόλιτη Λαρίσης κ. Θεολόγο, έχουν πιστούς και συνειδοπούς χριστιανούς στη Λάρισα, που να υποστηρίζουν τη φαυλότητα και τον τραπουκισμό τους; **Ας μας δείξουν επί τέλους δέκα ευσεβείς στη Λάρισα, που δεν σέβονται την αγιότητα του Μητροπολίτου Θεολόγου και θέλουν την εκδίκηση του και την αντικαπάσταση του. Ας μας δείξουν!**...

Στεκόμεθα με θαυμασμό μπροστά στον ηρωικό και μαρτυρικό λαό της Λαρίσης. Αδελφοί! Σας αρμόζει ο έπαινος του Απόστολου Παύλου. Λέγει για εκλεκτούς συνεργούς του: 'Οπίνες υπέρ της ψυχής μου τον εαυτόν τον τράχηλον υπέθηκαν, οίς ουκ εγώ μόνος ευχαριστώ, αλλά και πάσαι αι εκκλησίαι των εθνών' (Ρωμ. 16,4). Όλες οι κατά τόπους και πάλεις εκκλησίες ευχαριστούν τους αδελφούς της Λαρίσης, που είναι αποχρωμένοι να θυσιασθούν υπέρ του πατρός και επισκόπου τους. Η αγνότητα και ανιδιοτέλεια αυτού του λαού θα βραβευθούν. Η νίκη θα είναι δική τους. Και αν τα φαινόμενα εταιρευτικά τους επιβάλλουν άλλον, εκείνοι το λόγο του Κυρίου πάνω από όλα θα εφαρμόσουν: 'Άλλοτριά ου μη ακολουθίσωσιν, αλλά φεύγονται απ' αυτού' (Ιωαν. 10,5)."

- Με άλλη τους επιστολή εξάλλου προς τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως ο αρχιμ. π. Δανιήλ Αεράκης και ο Θεολόγος κ. Σ. Ευσταθίου διαμαρτύρονται για την απαγόρευση εισόδου στον ναό των 'Άγων Ζομένων Λαρισαίων' κατά την κειροτονία του νέου μητροπολίτου Λαρίσης Σεβ. κ. Ιγνατίου και δηλώνοντας 'αδελφοί και συναγωνιστές άλλοτε στον χριστιανικό στύβο' με τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως τον καλούν 'να δώσει ιστορική παραίτηση για την δόξα της εκκλησίας'.

