



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΈΤΟΣ ΙΑ'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 136 -ΤΙΜΗ: 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΙΟΛΟΥ 20 & ΛΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ (ψήφω κλήρου και λαού)

Ενα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι η εκλογή του Ιερατείου των Ποιμένων της (Επισκόπων, Πρεσβυτέρων και Διακόνων).

Ος προς αυτό το σημείον ο λόγος του Θεού είναι λίαν σαφής και κατηγορηματικός, ότι μόνον εκείνος "εστι ποιμήν των προβάτων, ο εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων και αυτός που δεν εισέρχεται στην αυλή των προβάτων δια της ουράς αλλά αναβαίνων αλλαχόθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληπτής και ου μέλει αυτῷ περί των προβάτων. Αυτός για τα πρόβατα είναι αλλότριος και αλλοτρίος ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύγονται απ' αυτού, ότι ουκ οίδαι των αλλοιρίων την φωνήν".

Οι έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες που δημιουργούνται κάθε φορά που γίνονται εκλογές νέων μητροπολιτών, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας το λανθασμένο τρόπο εκλογής των Ιερωμένων της Εκκλησίας, αυτό που ο ΙΣΚΕ είχε διαπιστώσει προ πολλού και είχε ζητήσει η εκλογή των Ιερωμένων της Εκκλησίας να γίνεται, όπως απαιτεί, ο λόγος του Θεού, η Αποστολική και μεταποστολική μας Παράδοση και οι θείοι και Ιεροί Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας "ψήφω κλήρου και λαού".

Και τούτο είναι απαραίτητον να γίνεται, γιατί οι εκκλησιαστικοί άρχοντες "άπαξ εκλεγούν και κατασταθούν στις έδρες τους, αν δεν προκύψουν παραιτήσεις, ή σοβαροί Κανονικοί λόγοι διατηρούν μονίμως και ισοβίως την αρχήν". Να γιατί η εκλογή του Ιερατείου της Εκκλησίας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και να εκλέγονται "οι δόκιμοι".

Η Αγία Γραφή, η Αποστολική και μεταποστολική Παράδοση, αλλά και οι επόμενοι της Γραφής και της Αποστολικής και μεταποστολικής Παραδόσεως Θείοι και Ιεροί Κανόνες, ρητώς προστάζουν οι ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού να

εκλέγονται "ψήφω κλήρου και πιστού λαού" ακόμη δε και να δικάζονται ενώπιον αυτών όταν "αναφύουν αντιλογίες".

Στις Πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται σαφώς στην εκλογή του Ματθία: "... Άνδρες αδελφοί, ... δει ουν των συνελθόντων ημίν ανδρών ... μάρτυρα της αναστάσεως αυτού γενέσθαι συν ημίν ένα τούτων. Και ἐστοσαν δύο...". Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση της εκλογής των επτά διακόνων. "Ἐπισκέψασθε ουν, αδελφοί, ἄνδρας μαρτυρουμένους επά, πλήρεις Πνεύματος και σοφίας, ους καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης. Και εξελέξαντο... ους ἐστοσαν ενώπιον των Αποστόλων" [Πράξ. 6, 2-6].

Εδώ στις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις, της εκλογής δηλαδή του Ματθία και των επτά διακόνων, οι πιστοί καλούνται να κάνουν την ανάδειξη και την εκλογή τους με μεγάλη προσοχή. Επομένως, γίνεται εκ τούτων φανερόν, ότι η εκλογή των ποιμένων της Εκκλησίας αλλά και όλων εκείνων, που θ' αναλάβουν κάποιο "κληρικάτο" στην Εκκλησία, τουτέστιν οι Κληρικοί, πρέπει να αναδεικνύονται και να εκλέγονται από τους Ιερωμένους της Εκκλησίας και το πιστό λαό του Θεού. Έχουμε δηλαδή, θεία, Αποστολική Παράδοση στην Αποστολική μας Εκκλησία, που πρέπει να τηρείται απαρεγκλίτως.

Και στη μεταποστολική εποχή συνεχίζεται επιμελώς να τηρείται και να εφαρμόζεται πιστά από τους πατέρες της Εκκλησίας η Αποστολική Τάξη και Παράδοση και οι ποιμένες της Εκκλησίας του Χριστού αναδεικνύονται και ψηφίζονται από τους Ιερωμένους και τον πιστό λαό του Θεού – μαρτυρία πάντων σχεδόν των Κληρικών και του συλλόγου των παλαιών Ιερέων και των αγαθών ανδρών".

Αναφέρονται χαρακτηριστικά στις εκλογές των: Μεγ. Αθανασίου, Νεκταρίου Κων/πόλεως, Ι. Χρυσοστόμου, Ευσταθίου Αντιοχείας, των Πατριαρχών

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ

Οι προκλητικές φιλοοικουμενιστικές ενέργειες του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου συνεχίζονται. Στις 29 Ιουνίου, κατά τη γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, συμπροσευχήθηκε στη Ρώμη με τον πάπα Βενέδικτο. Απομένει πλέον το κοινό ποτήριο...

Μετά το καταπληκτικό άρθρο του Αγιορείτη Ιερομονάχου που δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας με το δικό μας τίτλο «οι ιχθυοσιγώντες» και το οποίο έκανε μεγάλη αίσθηση στους αναγνώστες μας, αν κρίνουμε από τα δεκάδες συγχαρητήρια τηλεφωνήματα που λάβαμε, συνεχίζοντας οήμερα την αντιρετική μας αρθρογραφία που σχετίζεται με τα οικουμενιστικά ανοίγματα του αρχιοικουμενιστή Πατριάρχη, αναδημοσιεύομε περισπούδαστο άρθρο με τον παραπάνω τίτλο, του μαχητή αδελφού Χρήστου Κ. Λιβανού, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2007) και το ποίο, ως γνωστόν, επιμελεῖται και εκδίδει ο σεβαστός αιδεσιμολογιώτατος π. Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής της

Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεοσαλονίκης.

Ακολουθεί στη συνέχεια το θαυμάσιο, επίκαιρο άρθρο με τον παραπάνω τίτλο:

«Αδιαλείπτως προσεύχεσθε», παραγγέλλει ο απόστολος Παύλος στους Θεοσαλονίκεις και κατ' επέκτασι στους χριστιανούς όλων των αιώνων (Α' Θεο. 5,17).

«Αδιαλείπτως συμπροσεύχεσθε», ψιθυρίζει και ο διάβολος στα ώτα των οικουμενιστών και αυτοί τον ακούουν. Και συμπροσεύχονται με τους πάσσος φύσεως αιρετικούς αδιαλείπτως. Τι και αν οι Ι. Κανόνες απαγορεύουν αυτές τις συμπροσεύχεσes; Οι οικουμενιστάι είναι ανώτεροι από τους θεοφόρους Πατέρες, που εθέσπισαν τους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Είναι ανώτεροι και από τους αγίους και θεοπνεύστους Αποστόλους, που εθέσπισαν τους Αποστολικούς Κανόνες. Κάπι περισσότερο. Θεωρούν εαυτούς ανωτέρους ακόμη και από το Άγιο Πνεύμα, που εφώνισε Αποστόλους και Πατέρες και ωρισαν «τα συμφέροντα των ψυχαίς ημών». Οι άγιοι ήταν όλοι άνθρωποι των προ-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 2



ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 5