

Η ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Εεέ μου, γιατί αυτή η Χώρα γεννά τόσους προδότες, τόσους εφιάλτες, τόσους γραικύλους;

Υπάρχει άλλη Χώρα στον Πλανήτη που οι «ιστορικοί» της να ασελγούν τόσο ασύστολα πάνω στην ιστορία της, στην τρισχιλιετή παράδοσή της, στην ιστορική της μνήμη, στις επετείους της για αποτίναξη ζυγού αιώνων, στους νικηφόρους πολέμους για την ελευθερία της, στους ήρωές της, στους μάρτυρές της, στην τιμή της, στην αξιοπρέπειά της και στο φιλότιμό της;

Υπάρχει άλλη Χώρα στον Πλανήτη που οι «επιστήμονές» της να ζητούν ανερυθρίστα τον διαμελισμό της; Να λυσσαμανούν οι ίδιοι ως κύνες υλακτούντες εναντίον του αφεντικού τους, ως όνοι λακτίζοντες τους αναβάτες τους, ως τίγρεις κατασπάρασσοντες τα θύματά τους, ως μαινόμενοι ταύροι συμπαρασύροντες και ισοπεδώνοντες τα πάντα; Ανυποχώρητοι εχθροί της πίστεως και της πατρίδας;

Υπάρχει άλλη Χώρα που οι «διανοούμενοί» της αμνηστεύουν την γενοκτονία και τα εγκλήματα των έχθρων της και καταλογίζουν ευθύνες, γιατί οι γενναίοι παπούδες τους ξεσκώθηκαν να ελευθερωθούν από τη δουλεία; Συλούν απροσχημάτιστα τους τάφους των νεκρών τους, λησμονούν και ειρωνεύονται τον ηρωισμό και τις θυσίες των πατέρων τους;

Υπάρχει άλλη Χώρα που οι «πολιτικοί» της να είναι τόσο ενδοτικοί, τόσο ανίκανοι, τόσο ψιφοδεείς, τόσο αναξιόπιστοι, τόσο εγκληματικά αδιάφοροι για το όργιο της ξένης προπαγάνδας μέσα στη Χώρα μας, για τα λεφούσια των λαθρομεταναστών που αλλοιώνουν και βεβιλώνουν τα πάντα, για την εισαγόμενη εγκληματικότητα που σκορπά τον φόνο και τον τρόμο παντού, χωρίς μέτρα προστασίας των ανυπέρασπιτων πολιτών;

Υπάρχει άλλη Χώρα που οι «πολίτες» της όχεινται τα ιερά και τα όσια της, εμπαίζουν τα λάβαρά της, βλασφημούν τα σύμβολά της, κατακάιουν τις σημαίες της, βεβιλώνουν τους ανδριάντες της, διακωμαδούν τις ιερές εικόνες, απωθούν την ιστορική μνήμη στα αζήτητα των χωματερών της προσωπικής τους ανωμαλίας και αναδεικνύουν την προδοσία και μειοδοσία τους σε κυρίαρχο άθλημα;

Υπάρχει άλλη Χώρα που η αρετή, η γενναιότητα, το ήθος, ο πρωισμός, η ευγένεια, τα ήθη και τα έθιμα, η πολιτισμική παράδοση θεωρούνται πνευματική διαστροφή και η ασέβεια, η «λοβιτούρα», η αναιδεία, η μαγκιά, η ψυχική ανωμαλία, διαφημίζονται σαν θεσμοθετημένη «ευλάβεια», η δημοκρατία σαν δικαίωμα ατιμωρούσας, η διαφθορά σαν προσωπικό δεδομένο, η παρανομία σαν άγραφος επιβαλλόμενος νόμος, η λεπλασία του κρατικού κορβανά σαν χρονική ικανότητα των ολίγων εις βάρος των πολλών με τις «ευλογίες» της «συντεταγμένης» Πολιτείας;

Υπάρχει αλλού στον Πλανήτη τέτοια Χώρα, με τέτοιους «πολίτες», τέτοιους «επιστήμονες», τέτοιους «θεομούς», και τόσο αυτοκαταστροφικό πάθος;

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» Ιαν./Μαρτ. 08

ΕΞΟΒΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΣΗ

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο φύλλο της 24-4-2008 της αθηναϊκής εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ" ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Μανώλης Μαυρομάτης, υπό την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απούθυνε ερώτηση προς τη Κομισιόν καθώς και επιστολή προς τη γραμματεία των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Ρινέ Κρίστμαν, σχετικά με το ενδεχόμενο αφαίρεσης των θρησκευτικών από τη διδακτική ύλη των ευρωπαϊκών σχολείων.

Στην σχετική ερώτηση γράφει: "Έχοντας υπόψη το ενδεχόμενο αφαίρεσης του μαθήματος των θρησκευτικών από τη διδακτική ύλη των ευρωπαϊκών σχολείων και ιδιαίτερα των ελληνικών τμημάτων, θα μπορούσε η Επιτροπή να μου κοινοποιήσει τους λόγους που θα γινόταν η αφαίρεση του μαθήματος αυτού από την ύλη; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι ο αποκλεισμός της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών ευρωπαϊκών σχολείων και ιδιαίτερα των ελληνικών τμημάτων, θα μπορούσε η Επιτροπή να μου κοινοποιήσει τους λόγους που θα γινόταν η αφαίρεση του μαθήματος αυτού από την ύλη; Συμφωνεί η Επιτροπή ότι ο αποκλεισμός της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών θέτει θέμα σεβασμού θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων;"

Και στην επιστολή αναφέρει: "Η

θρησκεία σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού και της παιδείας. Είναι σημαντικό για τους Έλληνες που εργάζονται στο Βέλγιο και στη Λουξεμβούργο να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ελληνική παιδεία και το μάθημα των θρησκευτικών είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτή".

Είναι βέβαιο, κατά κοινή παραδοχή, ότι: "Η Νέα Τάξη Πραγμάτων" και η "Παγκοσμιοπόίηση" θέλουν τους λαούς χωρίς ιδανικά, ηθικές αρχές και αξίες, χωρίς εθνικό και θρησκευτικό προσανατολισμό, γιατί τους εμποδίζουν στην υλοποίηση των σκοτεινών τους σχεδίων.

Γνωστές εξάλλου είναι οι δηλώσεις του άλλοτε υπουργού των εξωτερικών της Αμερικής Κίσιγκερ: "Ο Έλληνας είναι δύσκολος. Πρέπει να κτυπήσουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του ..." .

Ακόμη και δικός μας πολιτικός, που έγινε και πρωθυπουργός της χώρας μας, έφτασε στο σημείο να γράφει στη σελίδα 75 του βιβλίου του "Εθνικιστικός Λαϊκισμός ή Ελληνική πολιτική", έκδοσης 1992: "Η πολιτική μας είναι να ενιούσουμε με κάθε τρόπο και κάθε

μέσον την αδιαφορία απέναντι σε εξελίξεις με ιδεολογικό προσανατολισμό, μία χωρίς απόχρων χριστιανική παράδοση. Να εμποδίσουμε και να αποτρέψουμε με κάθε κόστος την προσπλώση στην ιδέα του έθνους και τη χριστιανική παράδοση, που αποδυναμώνει και εγκυρώνει κινδύνους σε μία σύγχρονη παρουσία που πρέπει να έχει η Ελλάδα ..." (!!!). Τα αδιάθετα αντίτυπα του βιβλίου, ύστερα από τον προκλητικό αρνητικό θόρυβο, συγκεντρώθηκαν και ανατυπώθηκαν χωρίς τις προαναφερόμενες παραγράφους (!!!), σύμφωνα με δημοσίευμα αθηναϊκής εφημερίδας. Δίκαια ο θυμόσιος λαός μας αποφαίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις: "Οταν έχεις τέτοιους φίλους, τις θέλεις τους εχθρούς;".

A.K.

Δίνει στην Ε.Ε. ο ευρωβουλευτής Μανώλης Μαυρομάτης

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ «ΑΦΟΡΙΣΤΟΥΝ» ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε αγώνα για τη διατήρηση των θρησκευτικών στη διδακτικά ύλη των σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδίδεται ο ευρωβουλευτής Μανώλης Μαυρομάτης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο μελετάται η αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών των σχολείων και η αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αφαίρεσης του μαθήματος των θρησκευτικών από τη διδακτική ύλη των ευρωπαϊκών σχολείων. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι ο αποκλεισμός της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών από τη διδακτική ύλη των ευρωπαϊκών σχολείων θέτει θέμα σεβασμού θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων των μαθητών των ευρωπαϊκών σχολείων.

Χθες ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μανώλης Μαυρομάτης, απούθυνε ερώτηση προς την Κομισιόν καθώς και επιστολή προς τη γενική γραμματεία των Ευρωπαϊκών Σχολείων, Ρινέ Κρίστμαν.

Στην ερώτηση του, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το μάθημα των θρησκευτικών ιδιαίτερα για τους λαούς που η θρησκεία συνδέεται άμεσα με τον πολιτισμό τους, αποτελεί αναμφί-

βατήσιμο – δίκαιο και δυναμικό αγώνα που με ευπρέπεια και χριστιανικό απαράμιλλο ήθος δίνετε για την προάσπιση της Κανονικότητας στην πολύπλαθη εκκλησία της Λάρισας.

Παραλληλα σας στέλνω και την συνδρομή μου (...) για την Εφημερίδα "ΑΓΩΝΑΣ" έτους 2008, εφημερίδα που ανελλιπώς κατά μίαν λαμβάνω την διαβάζω και σας συγχαίρω για τα ψυχωφελή μηνύματά σας αλλά και την μαζί σας και νοερά ευρίσκομαι κοντά σας

μενα της τοπικής σας Εκκλησίας. Γ.Ν.Σ. ΠΑΤΡΑ

Κύριον Διευθυντή της εφημερίδας "ΑΓΩΝΑΣ"

Κύριε Διευθυντή σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου στελνετε 30 φύλλα της εφημερίδας του μηνός Απριλίου για τα πολλά ενδιαφέροντα που γράφετε.

Με τιμή Π.Ν.Α. Αθίνα



Κύριε Τασιόπουλε
"ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ"

Σήμερα Πέμπτη 15/5/2008 ημέρα εορτής και μνήμης του Αγίου Αχιλλέου πολιτισμού της πόλεως σας η σκέψη μου είναι μαζί σας και νοερά ευρίσκομαι κοντά σας