

ΑΓΩΝΙΑΣ

“Ἄλωνίζου τὸν καλὸν αἰῶνα τῆς αἰσθέως” (Α’ Τμ. 6.12)



ΜΗΝΙΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΕΤΟΣ ΙΑ'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132 -ΤΙΜΗ: 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

**ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ**

Nέο πλήγμα για τη Λάρισα, η επίσκεψη του Πατριάρχη στην πόλη. Οι Λαρισαίοι χριστιανοί ετοιμάζονται πυρετώδως να ματαιώσουν την καινούργια προσβολή της ευαισθησίας τους. Ενώ αγγέλεται διερευνητικά, για τη στάθμη των αναμενόμενων αντιδράσεων του Λαρισαϊκού λαού, η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου στις εορτές του αγίου Αχιλλείου, η τοπική συμπαγής ορθόδοξη εκκλησία διακηρύπτει ότι:



**Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιατί έρχεται στη Λάρισα;
Γιατί, ενώ γνωρίζει πολλά,
Θέλει να στηρίξει τον κ.
Ιγνάτιο;**

για να υπενθυμίσει σε όλους ότι ο ίδιος, ενώ έπρεπε να είχε καταβάλει κάθε προσπάθεια προς επίλυση του τοπικού εκκλησιαστικού προβλήματος, περί αλλά επύρθασε και τωρβάζει.

Όμως ο λαός έχει μνήμη και γνώση και θα το διαπιστώσει ο Πατριάρχης εάν τολμήσει να έλθη για να νομιμοποίηση την αντικανονικότητα, ανύ να προσπαθήσει να επαναφερθή πρώτα στην τοπική αυτή εκκλησία η κανονική τάξη και να επανορθώθουν όλες οι ατασθαλίες που επισυνέβησαν από την ιστορικά κατακριτέα απομάκρυνση του μακαριστού ιεράρχου ΘΕΟΛΟΓΟΥ μέχρι και τις μέρες μας.

Παναγιώτατε συνέλθετε. Η αγνόηση των αγνών ευαισθησιών, του Λαρισαϊκού λαού, επί 4η δεκαετία είναι λάθος επιλογή σας που θα την πληρώσετε ακριβά. Ήλθε η ώρα αναγκαστικά να το καταλάβετε και να μετανοήσετε. Εσείς θα έλθετε για να στηρίξετε τον παράνομο, τις οίδε έναντι ποιών ανταλλαγμάτων και για να καμαρώση ο κόσμος τις στολές και τις μήτρες σας, αλλά ο λαός θα σας δώση να καταλάβετε καλά ότι ζήτε έξω από τον παλμό των τραγικών συνεπειών που προκάλεσαν στην εκκλησία του αγίου Αχιλλείου οι συνεχείς παραβιάσεις της κανονικής τάξεως από μέρους των σφετεριστών της εκκλησιαστικής εξουσίας.

Οδυσσέας Τσολογιάννης

Είναι απίστευτο!!!

ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ Ιγνατίου Λαρίσης ξεπερνούν τις **100!**

Την αξία τους θα την εκτιμήσετε εσείς...

ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5-6-8

«Γεννήθηκα φτωχός σε μια ψαράδικη οικογένεια» (Ιγνάτιος). Αυτό άραγε δημιούργησε ψυχικά τραύματα, τα οποία προσαθεί να ξεπεράσει με τον αυτοκρατορικό πλούτο των στολών, ή προσπαθεί να μην υστερήσει στην γκαρνταρόμπα των άλλων συνεπισκόπων του; (όρα «Τάλαντο»...).

Πώς, αφού υπήρξε φωτοχαδάκι, δαπανά για επίδειξη τόσα χρηματικά ποσά; Κι αν είναι δώρα οι στολές – όπως θα ισχυρισθεί – δεν έπρεπε να δεχθεί περισσότερες από δύο ή τρεις – και πολλές είναι – αν ήθελε να μιμηθεί το Χριστό.

Φτωχός ξυλουργός υπήρξε κι ο Χριστός, αλλά σ' όλη του τη ζωή κυκλοφορούσε με ένα απλό χιτώνα.

Αναγκαία η σύγκριση.

Ο μακαριστός Θεολόγος, φωτοχαδάκι από τη Νίσυ-

ρο, υπήρξε παράδειγμα ταπείνωσης. Είχε μόνο μια απλή στολή και όχι φανταχτερή. Αυτή με την πολυκαιρία έλιωσε και την έδινε στην κυρά Σοφία να τη μαντάρει διακριτικά. Όταν πια δεν επιδέχονταν άλλη επιδιόρθωση, αναγκάσθηκε να δεχθεί μια νέα στολή, ίδια με τη φθαρείσα, δώρο, γιατί ο ίδιος το μισθό του – τυχερά δεν έπαιρνε ποτέ – τον ξόδευε στους φτωχούς πριν τελειώσει ο μήνας.

«Τις μοι δώσει ... δακρύων πηγάς ... ίνα κλαύσω ...» το κατάντημα των «αγίων επισκόπων και πατριαρχών»;

Συ, Κύριε, που «εν σακρί δι' ημάς, επονείδιστον υπέμεινες θάνατον», πάταξον τους εμπαίκτας και καταληψίας του θρόνου σου.

Συνήθισες πια στο χρήμα και στην καλή ζωή. Γι' αυτό και οδηγείς τους χριστιανούς στα δικαστήρια και ζητάς απ' τον καθένα 20.000 ευρώ.