

## (Κατά την Εθνική μας γιορτή της 25ης Μαρτίου 2007)

**Σ**τις 25 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας και επαρχίας, πιστοί στο προσκλητήριο του Αγώνα, συγκεντρωθήκαμε στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία «Μπέτρας», απέναντι από το ιερό του Αγίου Αχιλλίου, όπου μας ορίζει η Αστυνομία και με σιωπηλή παρουσία υψώσαμε πανό διαμαρτυρίας για όσα απαράδεκτα συμβαίνουν στο χώρο της Εκκλησίας.

Όπως πάντα η παρουσία μας ήταν επιβλητική και το μήνυμά μας, με τα πανό, προς τις Αρχές, εκκλησιαστικές και κρατικές, για κάθαρση στο χώρο της Εκκλησίας και επίλυση του χρονίζοντος εκκλησιαστικού προβλήματος της πόλης μας, ήταν δυνατό και ξεκάθαρο.

Είναι βέβαια, περιττό να τονίσουμε ότι με την παρουσία μας, ανήμερα της γιορτής, τιμήσαμε και τους πατέρες μας, οι οποίοι το 1821 με το αίμα τους απελευθέρωσαν την πατρίδα από τους

Τούρκους μετά από τετρακόσια (400) χρόνια σκλαβιάς αφήνοντας μας ως παρακαταθήκη την υποχρέωση εμείς να την κρατήσουμε ελεύθερη.

Όσον αφορά τη διαμαρτυρία μας, ήταν σιωπηλή, όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει. Φέτος το πανό μας ήταν ένα και μοναδικό αλλά που έλεγε πολλά και προς όλους. Έγραφε: "ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ", και είχε αριστερά και δεξιά δύο μικρότερα πανό που με έγχρωμες χαρακτηριστικές φωτογραφίες έδειχναν σπασμένα κεφάλια αγωνιζομένων από τα γκλομπις των ΜΑΤ. Τόσο η παρουσία μας όσο και τα συνθήματά μας, δεν θίγουν κανένα ούτε παραβιάζουν τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων. Εξάλλου ασκούμε Συνταγματικό δικαίωμα. Εμείς σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις παρά το γεγονός ότι αυτές είναι μονόπλευρες και μας αδικούν κατάφωρα.

Δεν μας πτοούν οι μνημόσεις και οι

αγωγές. Ένας καλός ποιμένας δεν σέρνει έντιμους πολίτες στα δικαστήρια με ψευδομαρτυρίες. Κάτι τέτοιες ενέργειες σε βάρος του καταλήγουν. Με αυτόν τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις διαμαρτυρίες μας, επιβεβαιώνει το δίκιο του μακροχρόνου αγώνα μας, ενός αγώνα που γίνεται για το δίκιο και την αλθεία και δεν θα πάει χαμένος. Εξ αλλού όλα αυτά έρχονται σε άκρα αντίθεση με τις ειρηνικές και χριστιανικές κατευθυντήριες διακηρύξεις του νέου Αρχιεπισκόπου. Αυτός ο λαός που στάθηκε στο πλευρό ενός αδικηθέντος Αγίου, θα νικήσει. Ο Θεός είναι Δίκαιος και θα μιλήσει.

Όρθιοι, λοιπόν, αδελφοί!!! Εδραίοι και αμετακίνητοι. Η πολύπλευρη τρομοκρατία, οι ψίθυροι, τα ψέματα και η παραπληροφόρη που συστηματικά εξαπλώνται τελευταία εναντίον μας, δεν πρέπει να μας επιρεάσουν. Η δειλία δεν είναι γνώρισμα του Χριστιανού.



### Ωραίο κι' αυτό!!!

Να κόβεις πίτα για τους ιεροψάλτες και αντί γι' αυτούς να βλέπεις στη φωτογραφία παπάδες, επιτρόπους και νεωκόρους! Από δε τους εκατόν σαράντα (140) περίπου ψάλτες της Μπρόπολης



δε διακρίνεις παρά ελάχιστους (10). Να σε τιμούν και να αποσύασεις! Τί συμβαίνει; Το γεγονός θύμισε άλλες εποχές... τότε που ο δεσπότης Σεραφείμ Ορφανός διοργάνωνε τιμητικά στην αγία Παρασκευή Τεμπών για τον ίδιο λόγο.

### Τί έγινε πάλι;

Γιατί άραγε δε δημοσιεύθηκε το πόρισμα του οικονομικού ελέγχου της Μπρόπολης εκτεταμένη όπως πέρυσι; Μήπως έχει σχέση με αυτό που ακούγεται; Ότι εκκλησιαστικοί παράγοντες (παπάδες, επίτροποι, συμβούλια κ.α.) ενώ προσπαθούσαν να συναντήσουν τον Επιθεωρητή, εύρισκαν πάντα μπροστά τους κάποιουν της Μπρόπολης (πρώην γραμματέα κ.α.) και όχι μόνον στη Μπρόπολη αλλά και έξω από το ξενοδοχείο που διέμενε; Ακόμη, όταν τον αναζήτησαν στα Τρίκαλα (για τον εκεί έλεγχο της Μπρόπολης) με σκοπό να τον πληροφορίσουν για το που πάνε τα χρήματα από το κεράκι του πιστού, βρέθηκαν πάλι μπροστά τους άνθρωποι της Μπρόπολης Λάρισας. Αλήθεια, ποιος ο λόγος ώστε να λαμβάνονται τόσο ασφυκτικά μέτρα προστασίας; Ο έλεγχος των οικονομικών της Εκκλησίας του Τυρνάβου τι πόρισμα έβγαλε; Επιστράφηκαν τα δανεικά στους δανειστές;

### Αλλίθεια τόσο μόνος νιώθει;

Τα συχνά πολυαρχειαρκικά συλλείτουργα δεν του τίνωσαν το ηθικό; Δεν του καταπράνων τον έλεγχο της συνείδησης, που ως φωνή του δικαίου Άθελ (Θεολόγου) δεν τον αφήνει να πουχάσει; Μήπως του είπαν να αλλάξει αντιθίση και δοσολογία και να πάρει ισχυρότερη δόση - αρχιεπισκοπική και πατριαρχική για παραδειγματές, παρακομάμενοι και συμβουλάτορες, αν αλλιθινά αγαπάτε το δέσποτα, πέστε του την αλήθεια κι ας στεναχωρηθεί - και τα φάρμακα είναι πικρά αλλά θεραπεύουν. Πέστε του ότι μόνο ο Χριστός θα τον καθοδηγήσει σωστά εφόσον ο ίδιος θα προσέλθει «με καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην».



### Από το περιοδικό το "ΤΑΛΑΝΤΟ" της Μπρόπολης.

«Τα έσοδα από τις πωλήσεις του περιοδικού διατίθενται σε πολύτεκνες οικογένειες και γενικά στο φιλανθρωπικό έργο της Μπρόπολης μας». Από μικρή έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι, στο Σύλλογο Πολυτέκνων δε δόθηκε ούτε δραχμή (ευρώ) στα δώδεκα χρόνια της έκδοσής του.

Ο Δαμπαδάριος

## Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΧΡΕΟΣ

«Κι' από Μοριά και Ρούμελη κι' όπου Ελλάδας χώμα κι' από νησιά και θάλασσα μ' αντρειωμένο σώμα, στη μέση ζώσαν το σπαθί, το καριοφίλι αντάμα, κι' ανέκραξε το σάλπισμα για να γενεί το θάμα.

Ραγάς δε ζει ο Έλληνας και ξέρει να πεθαίνει, να σπάζει κάθε σίδερο που τη ζωή να δένει και με τα στήθια κάστρο του τα χιλιοματωμένα, θα κρατηθεί η λευτεριά, το φως, του Εικοσιένα.» (Μήτιος Κοτσίνης)

Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι πρόσκριτοι της Αχαΐας σε σύσκεψη τη 10η Μαρτίου 1821, στη Μονή της Αγίας Λαύρας, εξαιτίας διαφανόμενων σχεδίων σύλληψης και φυλάκισης Ελλήνων αξιωματούχων από τους Τούρκους, ορίζουν επειτα από συζητήσεις και κάτω από δραματικές συνθήκες ως ημέρα κήρυξης της Επανάστασης την 25η Μαρτίου. Τα γεγονότα όμως προτρέχουν. Μεταξύ 14 και 18 Μαρτίου οι οπλαρχηγοί των Καλαβρύτων αναγκάζουν τους Τούρκους να κλειστούν στους πύργους. Στις 21 Μαρτίου εκκλησιάζονται στο Ναό της Κοιμήσης της Θεοτόκου, όπου μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας υψώνεται το λάβαρο της εθνεγερσίας και δίνεται ο Ιερός Όρκος «Ελευθερία ή Θάνατος». Οι Τούρκοι πολιορκούμενοι αναγκάζονται να παραδοθούν έπειτα από πείσμαντα αντίσταση. Στις 23 Μαρτίου ελευθερώνεται η Καλαμάτα από επαναστατημένους κατοίκους της περιοχής υπό την αρχηγία του Παναγιώτη Βενετσανάκου και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Η Αγία Λαύρα γίνεται ίδεα, γίνεται σύμβολο της πανεθνικής εξέγερσης. Μέσα σε μια εβδομάδα γενικεύεται η Επανάσταση σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Στις 24 Μαρτίου εξεγείρονται οι κάτοικοι της Πάτρας με επικεφαλής τους Φιλικούς Παπαδιαμάντου πουλού και λόντο και σύνθημα: «Τούρκος μη μείνει στο Μοριά, μηδέ στον κόσμο όλο». Οι Τούρκοι αναγκάζονται να κλειστούν στο φρούριο. Την επόμενη μέρα, 25 Μαρτίου, φθάνει στην Πάτρα και ο επίσκοπος Γερμανός και στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, παρουσία των προκρίτων, των οπλαρχηγών και του ενθουσιασμένου λαού της, υψώνει τη σημαία της Επανάστασης που έχει κόκκινο χρώμα με μαύρο Σταυρό, και καλεί σε όρκο «Ελευθερία ή Θάνατος» τους παριστάμενους που τον αποδέχονται με φωνή ενθουσιασμού και συγκίνησης. Η επαναστατική επιτροπή συντάσσει και εγχειρίζει στους προέδρους της πόλης προκήρυξη που γράφει: «Ημείς, το Ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, αποφασίσαμεν να αποθάνωμεν ή να ελευθερώθωμεν».

Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παίρνει για τον Ελληνισμό μεγάλη λαμπρότητα, συμβολίζει την ανάσταση του σκλαβωμένου Γένους μας από την τουρκική τυραννία μετά δε την απελευθέρωση καθιερώνεται και ως εθνική εορτή.

Το παράδειγμα της Πελοποννήσου ακολουθεί και η υπόλοιπη η πειραιωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η εξέγερση παίρνει Πανελλαδικές διαστάσεις. Παντού βροντούν τα καριοφίλια, αστράφτουν τα γιαταγάνια, φωτωβολούν τα πυρπολικά και οι δαυλοί.

Στον υπέρ πάντων αγώνα συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλου, επαγγέλματος, μόρφωσης, οικονομικής