

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ



1. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Σε 16 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α' Νηστειών), το βιβλιοπωλείο «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» της πόλης μας, όπως κάθε χρόνο, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση, με ομιλητή τον έτερο αγωνιστή και ομολογούντη της Πίστεώς μας, τον ασκητή του Κισσάμου, ιερομόναχο Π. Ευθύμιο Τρικαμπνά, με θέμα «Οι εσωτερικοί εκθροί της Ορθοδοξίας».

Μέσα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΑ», οι εκατοντάδες ακροατές απέλαυναν επί 2 ½ και πλέον ώρες τη γλαφυρότητα, την παρροσία, την αυστηρή αλλά αληθινή-πραγματική κριτική του ομιλητή, πάνω στην τραγική κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα η Ορθοδοξία μας. Με πόνο ψυχής ο π. Ευθύμιος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα γεγονότα που επιβεβιώνουν τους αυστηρούς χαρακτηρισμούς του τόσο για τους Επισκόπους με τα οικουμενιστικά ανοίγματα και τις προσεγγίσεις με τους αιρετικούς, όσο και για το λαό της Θεού

που κατά κανόνα ανέχεται αυτές τις προδοτικές θέσεις. Δύο, επίπεδα, είναι οι εκθροί της Ορθοδοξίας: ο Δεσποινός και ο λαός, εννοώντας την πλειοψηφία των βαπτισμένων Χριστιανών, που εξαιτίας του κοσμικού φρονήματος που τους διακατέχει δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των περιστάσεων ή αδιαφορούν για τα πνευματικά τους συμφέροντα.

Μετά το τέλος της κυρίως ομιλίας, ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων από τους ακροατές, δόθηκαν δε από τον ομιλητή οι κατάλληλες απαντήσεις. Στο τέλος, καταχειροκροτήθηκε ο σεμινός ομιλητής, πολλοί δε ακροατές, που τον άκουγαν για πρώτη φορά, εκφράζονταν με τα καλύτερα λόγια, κυρίως για την παρροοία του, διότι, όπως έλεγαν, «αυτή δυστυχώς είναι η αλήθεια».

Αξίζουν, πραγματικά, θερμά συγχαρητήρια τόσο στον ομιλητή όσο και στους οργανωτές της φραΐας και εποικοδομητικής αυτής εκδήλωσης.

2.ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Σε 23 Φεβρουαρίου, μέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στο γειτονικό Βόλο, ομιλία από τον αγωνιστή και ομολογούντη της Πίστεως, Θεολόγο-Φιλόλογο, Νικόλαο Σωτηρόπουλο με θέμα «Τα γνωρίσματα της αληθινής Εκκλησίας».

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Θεόδωρος ο Σιουδίτης στην αίθουσα του Δημαρχείου Βόλου. Ο διωκόμενος ένεκεν δικαιούστην, γνωστός για το γνήσιο Ορθόδοξο φρόνημα, τον ένθεο ζήλο, την απλότητα και τη βαθιά γνώση πάνω στα χωρία της Αγίας Γραφής, έδωσε το σύγμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη και τόνισε ότι δεν υπάρχουν άλλες εκκλησίες όπως διακρύπτουν οι Οικουμενιστές Επίσκοποι και Πατριάρχες στους γνωστούς διαλόγους με τους αιρετικούς.

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τελέσθηκε, την Β' Κυριακή των Νηστειών, 23 Μαρτίου, στο μητροπολιτικό ναό Λιβαδειάς, το ετήσιο ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού και κανονικού Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφεράλων κυρού Κωνσταντίνου, μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνυξης και συγκίνησης, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ και πλειάδας ιερέων, πνευματικών τέκνων και φίλων του μακαριστού.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσία εκατοντάδων πιστών απ' όλες τις περιοχές της Ελλάδας και κυρίως από τις περιφέρειες που διακόνησε, όπως τη Θήβα, τη Λιβαδειά, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τα Φάρσαλα και κυρίως την Αθήνα, αν και οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες.

Μετά το τέλος του Μνημοσύνου παρατέθηκαν στο πνευματικό κέντρο του ναού τα καθηερωμένα κόλυβα και ο καφές. Στη συνέχεια, οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους, ανέβηκαν στις κατασκηνώσεις της Αράχωβας – δημιούργημα του ακάματου αυτού ιεραποστολικού εργάτη του Ευαγγελίου, καταφύγιο για εκατοντάδες

κορίτσια και φοιτήτριες – όπου διαβάστηκε «τρισάγιο» στον τάφο Του, τον οποίο προσκύνησαν με ευλάβεια και περισσή συγκίνηση.

Τέλος, επιστρέφοντας στη Λιβαδειά, στο χώρο της Ορφανικής Στέγης «η Αγία Ταβιθά», παρατέθηκε πλούσιο γεύμα σε 300 και πλέον άτομα. Επακολούθησαν δε εγκωμιαστικοί λόγοι από εξέχουσες προσωπικότητες για την πίστη, την αγνή και αφεγάδιστη ζώή του, για το ήθος, την ταπείνωση, την ακτημούνη, το ηρωικό του φρόνημα κ.α. Ιδιάιτερα τονίσθηκε η καρτερικότητά του στον υπερτριακονταετή διωγμό του από το εκκλησιαστικό κατεστημένο αλλά και η περισσή αγάπη του προς φίλους και εχθρούς.

Αξίζει να τονισθεί η άψογη οργάνωση της όλης τελετής από την Αδελφότητα και η ένθερμη συμμετοχή των αδελφών και των ορφανών στην εξυπηρέτηση και περιπότηση των προσκυνητών.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του και να έχουμε την ευχή του.



Φανταζόσασταν ποτέ Αρχιεπίσκοπο να πουλάει λαϊκό... νταπλίκι; Να πολιτικολογεί ως ο φτωνότερος ανθυποπολιτικός; Να απειλεί σε στυλ νονού της νύχτας; Τί ύφος και τί ήθος είναι αυτό;

Και, επιπλέον, τι ΜΙΣΟΣ κατά των αντιπάλων; Τί μνησικακία. Και τί ανυποχώρητο πείσμα; Μπορούσε κανένας να φαντασθεί αυτές τις ιδιότητες σε έναν θρησκευτικό ποιμένα;....». **ΕΛ. ΤΥΠΟΣ 1993 (Ανάδελφος)**

«Εγώ, ρε, είμαι που συγχωρεί. Εγώ έχω αγάπη μέσα. Εγώ έχω ωραίες ιδέες. Δεν θα αφήσω να χυθεί αίμα στη Λάρισα... Άλλα ποιός είναι αυτός ο Θεολόγος; Θα τον μάθω να φέρεται!». **Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ (συνέντευξη ΤΟ ΒΗΜΑ)**

«Απρόβλεπτα, διότι ελάχιστοι περίμεναν την ανατροπή των 30 περίου συνολικά προγενέστερων αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. που δικαίωναν τον Θεολόγο και παράδοξα, γιατί ακόμα πιο ελάχιστοι περίμεναν ότι το ψευδεπίγραφο για επισκόπους «επιτίμιο της ακοινωνισίας» θα αποτελούσε το «βωμό» για τη «θυσία» του Θεολόγου και των άλλων δύο «Ιερωνυμικών» λεγομένων μπροπολιτών». (τώρα τι λέει ο συνεργάτης του κ. Ιγνατίου για το ψευδεπίγραφο που πάποσε στο του οσίου Θεολόγου και έγινε Δεσπότης;)

Δημοσιογράφος Θεολόγος ΧΑ.ΑΝ εφ. «Ημ. Κήρυκας»



«Μακαρίζω τα παιδιά αυτά που κτυπήθηκαν για του Χριστού την πίστη και αλίμονο σ' αυτούς που κινήθηκαν έτσι, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν έχουν τίποτα το όσιο και το ιερό μέσα τους...». **Π. Θεολόγος**



«Ο εκδημήσας εις Κύριον Θεολόγος, ήταν πράγματι ο Δεσπότης στις καρδίες των πιστών, παρά τις όποιες σκόπιμες αμφισβητήσεις ορισμένων κύκλων της «επίσημης» Εκκλησίας.

Τις σπιγμές που παρέδιδε το πνεύμα του στον Υψηστό, τον ουρανό αυλάκωσαν αστραπές και την γαλήνη της νύχτας διέκοπταν βροντές. Δεν ξέρω αν ήταν τραγική ούμπηση του φαινομένου του Γολγοθά. Σύγουρα όμως ήταν η επουράνια δικαίωση....». **ΧΡ. ΝΤΟΛΑΣ Δικηγόρος Δημ. Σύμβουλος 3/8/96**

ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ βέβαια το φυσικό φαινόμενο που έλαβε χώραν στον ουρανό της Λάρισας κοντά στα μεσάνυχτα προχθές το βράδυ...».

Σχόλιο εφ. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 3/8/96

«Ο αείμνησας Μητροπολίτης Σεβαστιανός, όπως το γνωρίζετε, ήταν της ίδιας «Σειράς» - ιδεολογίας και ασκήσεως με τον αείμνηστον Μητροπολίτην Λαρίσης κυρόν Θεολόγον. Και μάλιστα ο Θεολόγος ήτοντος οιοιώτερος, ομολογητής και άγιος ανεδείχθη, καθ' ότι θα το γνωρίζετε κι αυτό πιστεύω. Μακαριώτατε επιτελούνται θαύματα επί του τάφου μου».

από (επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο του Αρχ. Μάχιμου Συρίγου 1998)

«Το αίσθημα της δικαιούσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι έμφυτο στις ψυχές όλων μας και καθημερινά, ως θεολόγοι, το τονίζουμε στα παιδιά, ως δώρο του Θεού και της ελευθερίας μας. Μπορεί να λένε ότι ο νέος μητροπολίτης κ. Ιγνατίος είναι ηθικό στοιχείο, πράσινος και ειρηνικός, αλλά με το να δεχθεί να έλθει στη Λάρισα, ζώντας του κ. Θεολόγου, και να του κλέψει το θρόνο, τόσο παράνομα και αντικανονικά, αποτελεί βάναυσο αδίκημα και αναίρει όλη τη σχετική λεγόμενη εύφημη μνεία για το πρόσωπό του. Εμείς, ως θεολόγοι, διδάσκουμε στα παιδιά τον σεβασμό των τόμων και των αποφάσεων του κράτους, όπως επίσης και τη δικαιοσύνη. Τί να τους πούμε τώρα, όταν βλέπουν να καταπατούνται οι νόμοι και κάθε αίσθημα δικαιούσης; Αυτός είναι και