

**Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙ**

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ τελευταία ένα σλόγκαν. Στις ενθρονίσεις Μαΐου παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Πατριαρχείων και με την παρουσία τους προσυπέγραψαν τις εκλογές και τις ενθρονίσεις των νέων Μητροπολιτών.

Το σλόγκαν είναι απάτη.

Για να υπάρξει επίσημη εκπροσώπηση πρέπει το Πατριαρχείο να κάνει ανακοίνωση ότι στέλνει και να στείλει αντιπρόσωπο.

Και είναι γνωστό, ότι τα Πατριαρχεία δεν στέλνουν αντιπρόσωπο, παρά μονάδα στην ενθρόνιση των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Στις περιπτώσεις των ενθρονίσεων Μαΐου, όλα ήταν σκπονθετημένα στα ήθη και τα έθιμα της μαϊμούς.

Και θα εξηγήσουμε.

Υπάρχουν στην Αθήνα μερικοί δεσποτάδες, διωγμένοι συνήθως από τα Πατριαρχεία τους, που γυροφέρουν στα κοιμητήρια και τρέφονται μεγαλοπρεψώς από τα τυχερά των κηδειών και τα κόλλυβα των μνημοσύνων.

Οι περισσότεροι απ' αυτούς ανήκουν στην συνομοταξία του Δωδώνης. Συμφωνούν απόλυτα με τις συνήθειές τους. Κι έχουν συχνή επαφή και συνεργασία μαζί του.

Αυτοί, λοιπόν, σαν ομάδα και σαν θίασος, περιφέρονται παντού. Πήγαν στη Ζάκυνθο. Μαζεύτηκαν στην Κηφισιά. Ταξίδεψαν και στην Λάρισα. Για να δώσουν μεγαλοπρέπεια με την παρουσία τους. Για να εξαπατήσουν τον λαό, ότι δήθεν τα Πατριαρχεία στηρίζουν τους αντικανονικούς και παρανόμους και ξεφωνημένους δεσποτάδες. Άλλα και για να αποκαλύψουν την πληγή, που κατατρώγει το σώμα της διοικήσεως της ελληνικής Εκκλησίας.

Ο κόσμος πια τους έχει μάθει. Κι όταν τους βλέπει ξεχωριστά κι όταν τους βλέπει μαζεύμενους, ξέρει ποιοι είναι και τί εκπροσωπούν. Και σφίγγει τα δόντια και τους αποστρέφεται.

Μονάχο ο Βαλιανάτος τους γνωρίζει, τους αναγνωρίζει και τους αποδέχεται.

(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ)

**ΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ**

ΟΛΟΣ αυτός ο αποκαρδιωτικός σάλος, που ηγέρθη βιαίως εις την Λάρισαν κατά την ενθρόνισην ενός νέου Μητροπολίτου, θα ιδύνατο να αποφευχθή, εάν δεν απεκορύφωνε συνεχώς την κρίσιν, το πείσμα, την εκδικητικότης και την ιδιοτέλεια του Αρχιεπισκοπικού περιβάλλοντος. Χθες, εις την Λάρισαν δεν απεστάλησαν μόνον τα... ετοιμοπόλεμα ΜΑΤ δια να σωφρονίσουν τους πιστούς του νομίμου Μητροπολίτου κ. Θεολόγου. Απεστάλησαν και τα πρωτοπαλλήκαρα του κ. Σεραφείμ, δια να εκδολώσουν την συμπαράστασίν των αλλ' η παρουσία των ώχνει την όλην κατάστασιν. Αυτά, τα οποία οι Χριστιανοί είδον δια της τηλοφίας να διαδραματίζωνται, ήσαν θλιβερά και συγκλονιστικά. Εδέροντο παρήλικες γυναίκες, συνελαμβάνοντο ιερωμένοι, τα ΜΑΤ έπληπτον ανηλεώς, ενώ η ηκούντο υστερικά ύθρεις. Ο μέσος Χριστιανός, ο οποίος λόγω των περιστάσεων και του τρέχοντος μπδενισμού αμφιρρέπει, τώρα αισθάνεται πρόσθετον κλονισμόν, όταν βλέπει όσα απαράδεκτα διαδραματίζονται εις τον χώρον της υποτιθεμένης Αγάπης.

Βεβαίως, εις όλα αυτά ευθύνεται και η Κυβέρνηση, η οποία συνέπιξε συμμαχίαν μετά του Σεραφειμικού περιβάλλοντος και ενεργεί κατά τα συμφέροντά του, έστω και αν ούτω καταρρακώνη το κύρος των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των οπίων, κανονικώς, θα έπρεπε να ήταν φύλαξ και τηρητής. Η Αρχιεπισκοπή, πάντως, οι σχεδιασμοί της οποίας και προεκάλεσαν και συνετήρησαν το Εκκλησιαστικόν πρόβλημα, φέρει το μεγαλύτερον μέρος της ευθύνης και δι' αυτά που συνέβησαν, αλλά και δι' εκείνα τα οποία θα συμβούν...

(Εφ. «Εστία» της 29.7.1994)

**ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ...**

Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ με την οποία επιτέθηκαν χθες στη Λάρισα οι δυνάμεις ασφαλείας κατά των οπαδών του μητροπολίτη Θεολόγου δεν μπορεί να γίνει δεκτή από μια ευνομούμενη πολιτεία.

Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο. Ουδείς συμφωνεί βεβαίως με κάποιες από τις ακραίες εκδηλώσεις τους.

Άλλα δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι η κυβέρνηση φέρει κι αύτη βαρύτατη ευθύνη για την τροπή που έλαβε το εκκλησιαστικό ζήτημα. Η καταστολή της οργής των οπαδών του Θεολόγου, ο οποίος καλώς ή κακώς διακονεί επί πολλά έπι τη Μητρόπολη Θεσσαλίας, αποτελεί σαφέστατη ένδειξη ότι η πολιτεία απώλεσε την ψυχραιμία της... Κρίμα! Δεν επιβάλλεται έτσι η εκκλησιαστική τάξη...

(Εφ. «Απογευματινή» 29.7.94)

**ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ**

ΜΕ διμοιρίες ΜΑΤ, ξύλο και αίμα δεν μπορεί να λειτουργεί η Εκκλησία. Και η ενθρόνιση Μητροπολίτου δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτω από δρακόντια μέτρα. Ούτε φυσικά η τοποθέτηση ενός δεσπότη να διχάζει το πλήρωμα μιας πόλης. Η ηγεσία της Εκκλησίας θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορεί να επιβάλει δια ροπάλου τους εκλεκτούς της. Είναι ανάγκη να αλλάξει νοοτροπία. Η αγάπη και η ενότητα να αποτελέσουν άξονα κάθε ενέργειας της...

(Εφημ. το «Παρόν» 29.7.94)

**ΣΟΥ ΜΙΛΑΙ, ΜΕ ΑΚΟΥΣ;****Διώκτη μας,**

Είχα γράψει παλιότερα και στοιχημάτιζα ότι δεν θα εμφανιστεί ξανά σε ναό της πόλης μας ο Θεόκλητος και δεν έπεσα έξω. Παλιότερα, διωγμένος από την Καρδίτσα, ερχόταν και λειτουργούσε τακτικά σε μεγάλους ναούς, σε σημείο που μου πέρασε η ιδέα μήπως τον έχουμε και μόνιμα εδώ... (!)

Δυστυχώς, παρακολουθώντας την επικαιρότητα («Ελευθεροτυπία», 29/03/2008) βλέπω προβλήματα με την τακτική Δικαιοσύνη για ποσό 200.000 δολαρίων που είχαν κατατεθεί από ομογενείς της Αμερικής για τους πυρόπληκτους και για έξοδα νοσηλείας του μακαρίτη του Χριστόδουλου, όταν βρισκόταν στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με καταγγελία έντονης τράπεζας, που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, στην Αρχή για την καταπολέμηση «μαύρου» χρήματος ο τίτουλαριος μητροπολίτης είχε επενδύσει τα 100.000 δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα γνώριζε ότι είχαν κατατεθεί για άλλο σκοπό. Κρίθηκε ότι η υπόθεση έχει αξιόποιον ενδιαφέρον, δηλαδή το αδίκημα της υπεξαίρεσης, πράγμα που βρίσκεται υπό έρευνα της Δικαιοσύνης. Αυτά δεν τάβγαλα εγώ, τα έγραψαν εφημερίδες των Αθηνών. Σύγουρα, διώκτη μας, θα πήρες κάποιες πληροφορίες για... επικερδείς επενδύσεις από το φίλο σου... Αν δεν κάνω λάθος, είχες παλιά σχέσεις και με το διοικητικό παρατελέμονα... Νομίζω αυτός σε χειροτόνησε... Μήπως ήσουν και ένθερμος υποστηρικτής να μπει η υπόθεσή του στο αρχείο; Ας αφήσουμε όμως, τη Δικαιοσύνη να βγάλει πόρισμα.

Δεν μπορώ να το παραβλέψω, θα το αναφέρω. Ανήμερα της γιορτής, στην πορεία σου προς το Ηρώ κάποιος νεαρός τραβούσε φωτογραφίες και ήρθε κι η σειρά σου. Έμαθα του έκανες δριμύτατη παρατήρηση, γιατί σε φωτογράφιζε λέγοντά του: «αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό». Γιατί όλα όσα κάνεις εσύ είναι σωστά; Ήθελα όμως να μου απαντήσεις: όταν κάποτε ο οδηγός σου και ο διάκος σου, στον ίδιο χώρο, θρασύτατα φωτογράφιζαν αγωνιζόμενους κατά πρόσωπο, από κοντά, με σταματημένο το αυτοκίνητό σου, μέσα στο οποίο ήσουν κι εσύ, ήταν «σωστές» οι ενέργειές τους καθώς και οι ανοχή η δική σου; Βέβαια, τότε γίνανε μηνύσεις από τους θιγόμενους, αλλά «βρέθηκε» και γι' αυτές πάλι ο τρόπος να πάνε στο αρχείο!!!

Κρίμα, διώκτη μας, είναι τραγικό που κάποιοι σε παραμυθιάζουν ότι πορεύεσαι την οδό του μαρτυρίου! Μόνο δρόμος μαρτυρίου δεν λέγεται αυτός και είναι λυπηρό, γιατί δεν ουναισθάνεσαι, δεν νιώθεις την ανάγκη να πεις μια συγγνώμη. Και όχι μόνο για τα περασμένα μα και για τις ψευδείς κατηγορίες σου ενώπιον των κοσμικών δικαστηρίων. Πώς μπορεί κάποιος να είναι Χριστιανός και δη επίσκοπος και να ψευδομαρτυρεί; Δεν μπορώ να το διανοιθώ. Ή να σέρνει στα δικαστήρια Χριστιανούς με αγωγές και να απαιτεί υπέρογκες αποζημιώσεις από φτωχούς βιοπλαστές γιατί τάχα δεν τον αναγνωρίζουν;

Κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή πολυσυζητητές είναι από φίλους σου δημοσιογράφους μετά την αλλαγή της ηγεσίας στην Ιεραρχία, πως τάχα του Αγίου Αχιλλίου θάρθει ο Αρχιεπίσκοπος και διάφορα άλλα φανταστικά σενάρια, με πολλή πονηριά γραμμένα, λες κι εμάς μας απασχολεί ποιον κάλεσες και ποιος θάρθει. «Συνηθισμένα τα βουνά απ' τα χιόνια.» Αυτοί θα εκτεθούν και ο αίτιος θα είσαι εσύ. Ωστόσο, η ερώτησή μου είναι άλλη, σχετική με αυτά αλλά κυρίως με την πολιτεία σου: Άραγε ο νέος Αρχιεπίσκοπος που τον ακούσαμε προσεκτικά στις προγραμματικές του δηλώσεις και τον είδαμε με το ταπεινό του ύφος να σκύβει το κεφάλι προς το έδαφος, εγκρίνει τις ενέργειες ενός