



ΑΓΩΝΙΑΣ

"Ἄλωνίζου τὸν καλὸν αἶδνα τῆς αἰσθέως" (Α' Τιμ. 6.12)



ΜΗΝΙΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ-ΕΤΟΣ ΙΑ'-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 131 -ΤΙΜΗ: 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΗ: ΔΙΟΛΟΥ 20 & ΛΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΘΡΟΜΒΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μικρές παύσεις στο ορμητικό και πολυυφωνικό κονισέρτο της σύγχρονης ζωής, της ζωής μας, θέλουν να είναι οι εκπομπές της σύντομης αυτής σειράς. Παύσι στο θόρυβο, στην αγωνία για τη ζωή ή το θάνατο. Έτσι, που να δοθή η ευκαρπία για μια κάποια περισυλλογή, για ανέβασμα του πνεύματος και συνάντηση με τον Θεό, για τοπθέτοι και προβληματορί μέσα στο χώρο της αιωνίωτης.

Και η περίοδος του χρόνου, στην οποία πριν δέκα περίπου μέρες έχουμε μητρι, αποζητάει κάτι τέτοιο. Σιωπηλή, πένθιμη, πάρει την προσοχή μας και την προσπλόνει οτι ένα και μοναδικό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στο χρονικό της αιώνιτης θυσίας, που προσφέρθηκε επάνω στον Γολγοθά. Μας προσκαλεί, αφίνοντας στο περιθώριο του ενδιαφέροντός μας τα θέματα «του αιώνος τούτου», να βηματίσουμε ευλαβικά στο μονοπάτι, που το έλουσε με τον ιδρώτα του και το αίμα του ο Υιός του Θεού.

Άλλωστε το γεγονός αυτό δεν είναι απλώς ένα μεγάλο γεγονός της ιστορίας. Αν και πραγματικοπιθήκε σε συγκεκριμένο τόπο και σε ωρισμένο χρόνο, ξεπερνάει τους φραγμούς των δύο αυτών διαστάσεων. Καθώς αποτελεί την έκφραση της αιεράντης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και την προσφορά σ' αυτόν της ανεκάμπτης λυρωτικής θυσίας, μένει το μοναδικό καθολικό και οικουμενικό γεγονός, που σε κάθε περιοχή του χώρου και σε κάθε σημή του χρόνου επηρέαζε βαθειά τη ζωή και την ιστορία των ανθρώπων.

Ξεκίνωντας για μια πορεία προς τον Γολγοθά, θα κάνουμε απόψε τα πρώτα βήματα. Δειλά, ευλαβικά, θα τολμήσουμε να συντροφεύσουμε την μικρή οράδα, τον Διάσκαλο με τους έντεκα μαθητάς, από το επάνω δωμάτιο του οπισού, στο οποίο προσφέρθηκε ο Μυστι-



κός Δείπνος, μέχρι το ήρεμο βουνό των ελαίων, το οποίο μεταβλήθηκε σε χώρο της οδύνης και της αγωνίας.

Δεν είναι συνηθισμένη πορεία αυτή, όμοια με τις πολλές, που ο μικρός ιερός όμιλος έχει κάνει στο διάστημα των τριών χρόνων. Στο πρόσωπο του Διάσκαλου ήταν απλωμένη μια παράξενη θωριά μυστηρίου. Το βλέφια του σαν να ήταν προσπλωμένο κάπου μακριά. Οι λέξεις, μετρημένες, μόλις έβγαιναν από τα χείλη του.

Οι μαθηταί περπατούσαν μέσα στο οικοτάδι της νύκτας και, μόλις πάγιαναν από μέρη γνώριμα, ένοιωθαν σαν να προχωρούσαν στο άγνωστο χάος. Τα πόδια τους βαρεία. Οι καρδιές τους σφιγμένες. Ο λυγός δοκίμαζε να ορμήσει στα μάτια τους και πάλι πνιγόταν μέσ' τη θεώρατα κύματα της λύπης και του φόβου.

Κάποτε έφτασαν. Με δυοκολά πολλή. Σαν να είχαν περπατεί μερόνυκτα. Ήταν αφάνταστα κουρασμένοι και «βεβαρυμένοι από της λύπης». Κάτω από το απαλό φως του φεγγαριού, οι ελπές έμοιαζαν με οιλούντες ζωντανών υπάρχεων. Μερικές έστεκαν ακίντες, σιωπηλές, ενώ άλλες, παρακινημένες από το ανάλαφρο φύσημα του ανέμου, έπαφναν ρυθμικά κίνησι κι' άρχιζαν αναμεταξύ τους ένα φίλικό ψιθύριο.

Ο Κύριος άφησε κάπου εκεί τους οκιώ. Τράβηξε κονιά του μόνο τους τρεις. Τον φλογερό Πέτρο και τους δυό αδελφούς, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννην. Μαζί τους προχώρησε αφύπτος λίγα βήματα. Και πάλι τους άφησε κι' αυτούς και περπάτησε ολομόναχος, τόσο, όσο ένας άνθρωπος μπορεί να ρίξει μια πέτρα.

Οι τρεις αγαπημένοι δεν τολμήσουν να πλησιάσουν. Έμειναν να κυπάζουν τη μαύρη σκιά ανάμεσα στους γέρικους κορμούς των ελιών και κάτω από τα πλούσια φυλλώματα. Ξαφνικά τον βλέπουν να πέφτει κάτω, να αγγίζει το πρό-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Στην ιοππική εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, που πάντα φροντίζει να μας... ενημερώνει για ό,τι έχει σχέση με τη διαφήμιση του επιχώριου δεσπότη Ιγνάπου, δημοσιεύθηκε (27-3-08) ότι τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερόνυμος όσο και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος αποδέχθηκαν πρόσκλησην του Ιγνάπου για επίσκεψη στην Λάρισα την 15-5-08, ημέρα εορτής του πολιούχου αγίου Αχιλλίου.

Ελπίζουμε ότι, αν η πληροφορία αληθεύει, δε θα πραγματοποιηθεί, διότι θα είναι ενέργεια άποκον, απερίσκεπτη και προπαντός προκλητική εις τριπλόν (Ιγνάπος, Ιερόνυμος, Βαρθολομαίος), δεδομένου ότι είναι γνωστή και στους δύο καλεσμένους, όπως και στο πανελλήνιο, η αντίθεση των

λαρισαίων χριστιανών στο πρόσωπό του, εδώ και 14 χρόνια, διότι εισπίδησε στο θρόνο της Μητρόπολης Λάρισας ζώντος του μακαριστού Θεολόγου, του οποίου την εκδημία επίσπευσε (πράξη την οποία ο Ι.Κ. ιμιωρούν με καθαίρεση).

Η πρόσκληση είναι γεγονός αλλά και η πρόσκληση πλίσιου φαινότερη. Ο... άκακος και ειρηνοποιός Ιγνάπος «πετάει το γάντι» στους Αγωνιζόμενους χριστιανούς και τού-

ΜΥΣΤΗΡΙΟ Ο ΓΑΜΟΣ

Η πράξις του γάμου

Όλα για τη δόξα του Θεού. Αυτό είναι ο πλαίσιο, μέσα στο οποίο πρέπει να κινήται κάθε λειτουργία του χριστιανού. Έτοι παραγγέλλει ο απόστολος Παύλος. «Είτε ούν εοθίστε είτε πίνετε είτε το ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε» (Α' Κορ. 10, 31). Και ο γάμος είναι μία λειτουργία της ζωής του πιστού, μία από τις οπηματικότερες λειτουργίες.

• Τρώγοντας δοξάζουμε το Θεό και διότι μας χάρισε την τροφή, αλλά και διότι με την τροφή διατηρείται σε λειτουργία το σώμα, που είναι κατοικητήριο της ψυχής και ναός του Αγίου Πνεύματος. Πολύ περισσότερο με τη λειτουργία του γάμου δοξάζεται ο Θεός, και διότι χάρισε αυτό τον τρόπο της κοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και διότι με το γάμο διαινίζεται η ζωή.

• Με την τροφή διατηρείται η ίδη υπάρχουσα ζωή μας. Με το γάμο έρχεται μία νέα ζωή στον κόσμο.

• Με την τροφή δοξάζει ο άνθρωπος το Θεό για τη δική του ύπαρξη. Με το γάμο δοξάζει το Θεό, διότι τον αξιώνει να γίνεται συλλειτουργός Του στο μυστήριο της ζωής, συνδυμητικό γάμος με το Θεό.

Να γιατί η Εκκλησία έβλεπε πάντοτε το γάμο ως μυστήριο. Για τρεις κυρίως λόγους είναι μυστήριο ο γάμος. Ο απόστολος Παύλος το ονομάζει «μυστήριον μέγα», όχι βεβαίως με την έννοια που σύμερα κατατάσσουμε το γάμο στα επάνω μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά με βαθύτερη θεολογική έννοια. «Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν» (Εφεσ. 5, 32).

Πρώτον: Είναι μυστήριο ο γάμος, διότι δι' αυτού συντελείται ένα θαύμαστό, μυστηριώδες γεγονός. Τα μυστήρια της ζωής είναι άπειρα. Όσα τα θαύματα της φύσεως, τόσα και τα μυστήρια. Άλλα και δοσοί οι φυσικά νόμοι, τόσα και τα μυστήρια της τεκνοποίησης.

Μέσα στο εργαστήριο της μητρικής υπάρχεως τελεσιοργείται ένα θαύμα. Γι' αυτό το θαύμα, γι' αυτό το μυστήριο του γάμου, την πράξη και λειτουργία της ζωής συλλέγεται την άνοιξη ή το θέρος να γεννηθούν, να βλαστήσουν, έτσι και πολύ μυστήρια της ζωής συλλέγονται στην πολιούχο της Αγίας Αγορίου από την 15 Μαΐου 2008.

Ο προγραμματός αυτός δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα ως τύπο, αλλά συμφωνούμε με ένγκρες εκκλησιαστικές πηγές, όχι την συνέδριση της εργασίας του Ιονικού μενού Πατριαρχείου και πέρα τη σχετική απόφαση, μετά βέβαια από Συνέδριο στη σελίδα 3

ανοίγματα και τη προσέλευση των αγανακτούμενων από όλη την Ελλάδα θα είναι μεγάλη.

Ήταν έξιπτος ο μακαριστός Χριστόδουλος που απέφευγε να ξυπνήσει το θηρίο της Λάρισας. Επί τέσσερα χρόνια οι διαμαρτυρίες μας ήταν οιοτέλες. Αν τα πράγματα αλλάζουν «μεριές οψεοθέ». Και τούτο διότι έχουμε βεβαία την πίστη στα λόγια του Ψαλμού διού οι λέγει: «Ούτοι εν ἀρμασι καὶ ούτι εν ονόματι Κυρίου του Θεού μεγαλυνθούμενα» (Ψαλμός 19).

Εν πάσι περιπτώσει, αν πράγματα το παραπάνω δημοσίευμα είναι αληθινό και όχι παραποτικό η θέση μας είναι: «Να είναι καλοδεχούμενοι...!!!». Ο καθένας πάντως ας αναλάβει την ευθύνη του.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΩΡΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ

Βαρθολομαίος - Ιερώνυμος στη Λάρισα!

Το μέντο