

# ΑΓΩΝΑΣ

## Μηνύματα διαμαρτυρίας



**Σιωπηλή διαμαρτυρία χωρίς πανώ την πρωτοχρονιά,  
με τη δυναμική σε κόσμο παρουσία μας.**



**Τα θεοφάνεια με πανώ, και με την παρουσία μας, διατρανώσαμε  
την θέλησή μας να δικαιωθεί ο αγώνας μας.**

### ΣΧΟΛΙΑ

**ΟΙ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ»** κλείνουν και τα τζαμιά ανοίγουν. Μια επίσκεψη προ ετών στις βόρειες χώρες, μας έδωσε την θλιβερή ευκαιρία να διαπιστώσουμε την πλήρη εγκατάλειψη περίλαμπρων προτεσταντικών ναών και θρησκευτικών ιδρυμάτων, να φαντάζουν υποψήφιοι ερειπιώνες, αφού έπαυσαν να υπάρχουν «πιστοί» και ούτε πρόθυμοι αγοραστές για να τα αξιοποιήσουν, έστω για... ξενοδοχεία και κέντρα διασκεδάσεως...

**ΕΤΣΙ** καταρρέουν οι «ναοί» τους και οι ίδιοι οι άνθρωποι, όπως κατέρρευσε ο νόθος «χριστιανισμός» τους και η επί-μονη άρνησή τους να δεχθούν την Εκκλησία και την διδασκαλία της όπως την παρέδωσαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι της.

**ΤΟ ΚΕΝΟ** στη θέση τους συμπληρώνεται, τώρα, από το Ιολάμ. Μόνον στο Παρίσι έχουν οικοδομηθεί 1000 τζαμιά και στην Ελβετία ανοίγουν οι μουσουλμάνοι τα τεμένη τους για να γνωρίσουν οι αποχριστιανισμένοι ελβετοί «τί σημασία έχει για τους εξισλαμισθέντες το τέμενος». Πλήθη ευρωπαίων συνωστίζονται στα τζαμιά που ανεγέρνονται και οι εκκλησίες ερημώνονται.

**ΜΗΝ** μου πεις όμως, φίλε αναγνώστη, ότι δεν πληροφορήθηκες και το άλλο συμπλήρωμα απ' τα αμίμυτα ευγενή κατορθώματα της ελλαδικής Ιεράς Συνόδου; Μέλη της είναι, τώρα το 2007, παρόμοιοι με εκείνους της περιόδου του 2005 που αναισχύντως ζήτησαν να νομιμοποιήσουν τον σοδομισμό και την ομοφυλοφιλία σαν ξεχωριστό άθλημα, και ιερό «κουσούρι», «προσωπικό δεδομένο», στο υψηλό λειτούργημα του αρχιερέως.

**ΟΙ «ΑΓΙΟΙ»,** λοιπόν, αυτοί αρχιερείς της νυν περιόδου 2007, κάπου εδώ προς τον Οκτώβριο, στα μουλωχτά, έσπευσαν να αποκαταστήσουν τον διαβότο κ. Παντε-

λεόμονα Μπεζενίτη, εκπεσμένο «επίσκοπο» Αττικής. Ήθαν λοιπόν την ποινή της αργίας που του είχαν επιβάλει η κατακραυγή και ο σκανδαλισμός του κόσμου, και μπορεί πλέον να ιερουργεί στην Μητρόπολη Αττικής χωρίς μάλιστα να ζητεί την άδεια του νόμιμου τοποτηροπτί Μεσογαίας κ. Νικολάου, που για να είναι ελαστικός «του την έφεραν» κατά το κοινώς...

**ΣΕ ΒΛΕΠΩ** να οργίζεσαι, φίλε αναγνώστη, αλλά κράτα την ψυχραιμία σου. Έχουμε να δούμε ακόμη πολύ χειρότερα απ' αυτά που ήδη βιώνουμε. Όσο ο Ιεραρχία θα αρνείται να αποκαταστήσει εν συντριβή και «στάχτη επί της κεφαλής», τους δέκα σφαγιασμένους αγίους Μητροπολίτας επί αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα, τόσο το «αίμα των αθώων» θα «βοά εις τον ουρανόν» και θα παροργίζει το Πνεύμα της Δικαιοσύνης του Θεού. Και η οργή Του θα εγκαταλείπει τους αμετανόητους «αρχιερείς» Του, ...τιμωρημένους απειθείς, έρμαιους του παραλογισμού και του «τοιουτισμού»...

**Η ΚΟΣΜΙΚΗ** εξουσία «συγχωρεί» και όταν περάσουν χρόνια δίδει χάρο σε βαρυποινίτες, ισοβίτες, δολοφόνους, κα-κοποιούς, εγκληματίες, ληστές, κακούργους κ.τ.λ. Η εκκλησιαστική εξουσία όμως γιατί δεν... συγχωρεί αθώους και ανεπιλήπτους αδελφούς της; Είναι τόσον ανελέπτοι και χαιρέκακοι οι σύγχρονοι «γραμματείς και φαρισαίοι» που ξεπερνούν σε ακαμψία και αυτούς τους χειρότερους δικτάτορες; ...Μίνως αυτή η αμετανοούσα είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, το μόνο αμάρτημα που δεν συγχωρείται ούτε εδώ, ούτε στον ουρανό;

**Από τη «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»  
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ**

Τη μέρα που η εφημερίδα μας ετυπώνετο, πληροφορηθήκαμε ότι νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος εξελέγη ο από Θηβών και Λεβαδείας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ. Ευχόμαστε την άνωθεν βοήθεια στο δύσκολο έργο του προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού.  
**Οι επανέλθουμε στο προσεκές φύλλο.**

### ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

**Ο** δεσπότης κ. Ιγνάτιος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του έγραψε μεταξύ άλλων: «Ο χρόνος αποτελεί μια αξία την οποία πρέπει να εκμεταλλευθούμε και προπάντων να την εκμεταλλευθούμε πνευματικά ... χάνουμε την υγεία προσπαθώντας να βγάλουμε χρήματα ... Έχουσα η Εκκλησία μας τον αποκαλυπτικό θεολογικό λόγο και αποβλέπουσα στη σωτηρία μας, κάνει τα πάντα για να επιτύχει το σκοπό της. Και βέβαια όταν κάνουμε λόγο για Εκκλησία, εννοούμε ότι αυτή είναι το Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού και όχι ένα σωματείο ή μια ανθρώπινη οργάνωση ... Η εκκλησία μας καλεί να υπερβούμε την πεπτωκυττα κατάστασή μας, να εξέλθουμε από την βαρύτητα και την έλξη της γης ...».

Όλα καλά και θαυμάσια αυτά, θυμίζουν όμως εκείνο της Γραφής «λέγουσι και ού ποιούσι». Αναλογίστηκε άραγε αν ο ίδιος προσωπικά, με την εν γένει πολιτεία του, ανταποκρίνεται σ' αυτά τα καλέσματα; Αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο του; Εμείς βλέπουμε το αντίθετο. Συχνές απουσίες από την έδρα του για να παραστεί, «κατόπιν τιμητικών προσκλήσεων», σε χειροτονίες, ενθρονίσεις, ονομαστήρια αδελφών Ιεραρχών και πανηγύρια μητροπόλεων. Άλλα και οι συχνές προσκυνηματικές εκδρομές και τα ταξίδια του, εντός και εκτός Ελλάδος, σε πατριαρχεία, σε μοναστήρια και εκκλησίες εξωτερικού, όλα αυτά αποτελούν εκμετάλλευση χρόνου ή «θρησκευτικό τουρισμό», όπως συνηθίζεται τελευταία να λέγεται το προσκύνημα;

Αναρωτήθηκε μήπως ο δικός του νους και το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στο χρήμα; Άλλιώς πως εξηγούνται:

- Οι συχνοί κυριακάτικοι δισκοφοροί έρανοι.
- Η επινόηση συναφών εισπρακτικών προσχημάτων (Λογία Φιλαδελφείας, «Επιούσιος»), διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε κοσμικά κέντρα και Στρατ. Λέσχες με εισιτήρια διακινούμενα από τη μητρόπολη και τους ενοριακούς ναούς.
- Η συχνή παράθεση για προσκύνημα ιερών λειψάνων και θαυματουργών εικόνων, έχοντας δίπλα το κουτί για χρηματικές προσφορές.

- Η διάλυση, πριν καλά-καλά προλάβει να δραστηριοποιηθεί, της φιλόπτωχης αδελφότητας κυριών. Λέγεται ότι ήταν χρηματικοί οι λόγοι. Πολλές φορές σχολιάσμε το γεγονός αυτό, αλλά δυστυχώς επίσημη ανακοίνωση δεν είδαμε ούτε από τη Μητρόπολη ούτε από το διοικητικό συμβούλιο των κυριών, που αποτελείτο από έντιμα και αξιόλογα μέλη. Υπ' όψιν ότι η αδελφότητα αυτή ιδρύθηκε με έγκριση της Ιεράς Συνόδου.

Αυτά και πολλά άλλα για το «χρήμα». Έχουμε όμως την απορία: όλο αυτό το εισπραττόμενο χρήμα διατίθεται χωρίς παρεκκλίσεις για τους προοριζόμενους σκοπούς; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται τα απολογιστικά στοιχεία όλων των επί μέρους ταμείων; Οι πιστοί δεν πρέπει να εντημερώνονται για τη διάθεση των προσφορών τους;

Για τη προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών, πολλές φορές σχολιάσμε, μάλιστα πάγιαμε και κατηγορούμενοι για «συκοφαντική δυσφήμιση!!» Εκεί δημοσιοποιούνται, «τού και πού», επίσης απολογισμοί, χωρίς όμως να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ εισπράξεων και έργων. Π.χ. το ποσοστό για συντήρηση του προσκυνήματος τα έτη 2003-2005 ανήλθε κατά μέσο όρο περίπου σε 70.000 ευρώ ετησίως. Και όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα φύλλα τοπικής εφημερίδας της 25-7-2005, 27-7-2006 και 30-7-2007, σχετικά με την κατάσταση που παρουσιάζει το προσκύνημα, γράφτηκε ότι τούτο «**παρουσιάζει εικόνα οικτρή και πλήρους εγκατάλειψης**».

Μήπως έτσι αξιοποιεί η Μητρόπολη και τα λοιπά της έσοδα;

Η Εκκλησία πράγματι είναι το Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού. Οι λειτουργοί Της, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δυστυχώς την κατήνητσαν «σωματείο και ανθρώπινη οργάνωση». Και μάλιστα, κατά την άποψη του θυμόσιου λαού μας, την κατήνητσαν «μαγάζικι τους!!

Με τέτοιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ξεπερασθεί η πεπτωκυττα κατάσταση και να υπερνικηθεί η βαρύτητα και η έλξη της γης ...», όπως αναφέρεται στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του κ. Ιγνατίου;

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «**καθαρίναι δει πρώτον σίτα καθάρα. Σοφισθήναι και είτα σοφίσαι. Γενέσθι με φως και φωτίσαι. Εγγίσαι θεώ και προσάγειν άλλους. Αγιασθήναι και αγιάσαι. Χειραγωγείσαι μετά χειρών, συμβολεύσαι μετά συνεσεως**».

Συνεπώς μόνο το προσωπικό μας παράδειγμα και συνέπειά μας διδάσκουν και όχι τα επετειακά μηνύματα και τα θεωρητικά κηρύγματα.

Ας αντιληφθεί επιτέλους ο κ. Ιγνάτιος, παρά τις μηνύσεις του και τις αγωγές, ότι εμείς θα επισημάνουμε τα ενδεχόμενα απογήματά του και θα καταδείχνουμε την επιδεικνύομενη ασυνέπεια του, αφήνοντας τα υπόλοιπα στα χέρια του Αγίου Τριαδικού Θεού. «**Ο Θεό**