

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ στοιχεία φέρνει στην επιφάνεια η αναζήτηση του σκηνοθέτη της σφαγής.

Στις 27 Ιουνίου βγίκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ανέστειλε τις εκλογές των νέων Μητροπολιτών.

Μετά από αυτή την απόφαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνήθηκε να υπογράψει τα διατάγματα καταστάσεως των εκλεγέντων. Και τα επέστρεψε στο Υπουργείο της Παιδείας και των Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή της αναστολής είναι σημαντική. Βάζει στο ψυγείο, μέχρι την τελική εκδίκαιοι και κρίσι, τις εκλογές, που έκανε το Ανώτατο Διοικητικό όργανο της Εκκλησίας, η Σύνοδος της Ιεραρχίας, κατά τη συνεδρίασή της της 25ης Μαΐου.

Ωστόσο, μετά από αυτό, βλέπουμε να σκηνοθετούνται και να πραγματοποιούνται παράνομες ενθρονίσεις.

Και το ερώτημα είναι: Ποιο διοικητικό σώμα της Εκκλησίας συνεδρίασε και αποφάσισε την προκλητική περιφρόνηση και καταπάτηση των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου; Και ποια διοίκηση έδωσε την εντολή για την πραγματοποίηση των ενθρονίσεων Μαϊμού;

Η ιεραρχία δεν συνεδρίασε μετά την έκδοση της αποφάσεως. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δεν συνεδρίασε. Από που, λοιπόν, εκπορεύεται η απόφαση και η εντολή; Υπάρχει σήμερα εκκλησιαστική διοίκηση ή δεν υπάρχει; Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις; Ποιος ή ποιοι βάζουν την υπογραφή;

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ετοιμοθάνατος. Η Σύνοδος ανύπαρκτη. Και τα γεγονότα καλπάζουν στο χάος.

Σκηνοθετήθηκε η σφαγή του Λαρισαϊκού λαού. Επιστρατεύθηκαν οι δήμοι από ολόκληρην την Ελλάδα. Γίναμε ρεζίλι στη διεθνή οικογένεια. Κι όταν ρωτάμε ποιος οργάνωσε όλη αυτή την τραγωδία, δεν μπορούμε να βρούμε τον υπεύθυνο.

ΠΟΙΟΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ;

Οι ασχημίες των ΜΑΤ στη Λάρισα καταχωρίθηκαν στη μάυρη βίβλο της ιστορίας.

Αλλά σε ποιον χρεώθηκαν; Στον Παπαθεμελή; Στον Παπανδρέου; Στην κυρία Λιάνη - Παπανδρέου; Στον Σεραφείμ; Στο σύλλογικό όργανο διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι η Σύνοδος;

Όλοι αυτοί είναι υπόλογοι «Παίζουν εν ου παικτοί». Προτάσσουν τα κέφια τους και εξυπηρετούν το προσωπικό τους πείσμα ή το κακώς εννοούμενο συμφέρον και αγνοούν τη σαφέστατη διαλεκτική της ιστορίας, που αποβάλλει κάθε εκβιασμό και κάθε στραγγαλισμό των θεσμών της χροντής διαχειρίσεως της εξουσίας.

Και για να εξηγούμεθα.

Ο Παπαθεμελής κουβάλησε στη Λάρισα τα ΜΑΤ από ολόκληρην την Ελλάδα, για να δείξει δύναμι. Κι έδωσε εντολές να χτυπούν αλύπτα ακόμα και πλικιώμενες γυναίκες και μικρά παιδιά. Αυτό, που είδαμε όλοι μας στην τηλεόραση και φρίξαμε.

Ο Παπανδρέου φάνεται να σύρεται από την κυρία, που έχει στο πλάι του και δεν έχει τη δύναμι και την αντιληπτικότητα να συλλάβει τα συγκεκριμένα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει ρεαλιστικά και αποφασιστικά. Όλα πείθουν, πως το περιβάλλον του τον παραπλανά και κλέβει τις εντολές.

Ο Σεραφείμ, είναι το μέγα τραύμα της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος, που πατάει επί πτωμάτων, αρκεί να ικανοποιήσει το πείσμα του. Έφερε την Ελληνική Εκκλησία στο χείλος της καταστροφής. Η τελευταία αυτή πράξη δεν είναι κάτι το πρωτότυπο, αλλά το αποκορύφωμα της ανευθυνότητας του και της αυταρχικής ποδοπατήσεως των θεσμών.

Και το σύλλογικό όργανο διοικήσεως της Εκκλησίας ευθύνεται γιατί κοιμάται. Χύνεται ανθρώπινο αίμα, το αίμα του ποιμνίου της Εκκλησίας, και η Επίσημη Διοίκηση «κάνει διακοπές».

Κύριοι, αν όλοι σεις παίζετε κι εξυπηρετείτε τα κέφια σας, ο λαός δεν παίζει. Υποφέρει, χύνει το αίμα του και... χρεώνει.

("ΟΡΘ. ΤΥΠΟΣ", 5 ΑΥΓ. 1994)



Φίλτατοι εμψυχωταί της εφημερίδος "ΑΓΩΝΑΣ" Λαρίσης...

Τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν, σας κοινοποιούμε το ανά κέριας ιεραποστολικό Χριστουγεννιάτικο μήνυμα... Οι "Συνεργοί" του Αγωνιστικού "Αγώνα" Λαρίσης και όσων άλλων αγωνίζονται παραπλήσια για τον εκκλησιαστικό καθαρμό, αποτελούν μια υπέρτατη έπαλξη δυναμικής ιεραποστολής, που προστατεύει τους αδυνάτους στην συντήρηση των αναμμένων καντηλιών. Μεγαλειώδης η αποστολή σας. Την θαυμάζουμε και προσευχόμεθα.

Υμέτερος αδύνατος αδελφός
Ο Μητροπολίτης

Εν Χριστώ αδελφοί Λαρισαίοι Παρακολουθούμε με συγκίνοντιν τους αγώνας σας τους πολιυετείς, το ξύλο, τις μπονύσεις, τους διωγμούς.

Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζειν εν Χριστώ διωχθήσωνται... Ολόκληρη η Εκκλησία εξετροχιάσθη. Δεν βλέπετε; Μεγαλόσχημοι κληρικοί, με βαρύγδουπους τίτλους Αγιόπτος, ευλογούν δια της παρουσίας τους στα στάδια, τις γυμνές Αθλήτριες που τρέχουν και πιοδούν και δίνουν κλωτσίες την μπάλα! Κατάντημα Εκκλησίας. Είκοσι υπό το Ο!

Κ.Σ. ΒΟΛΟΣ

Δεν με γνωρίζετε. Σας έχω παρακολουθήσει στην Αθήνα σε πολλούς Αγώνες σας υπέρ της αποκατάστασης της δικαιοσύνης στην Εκκλησία και προς δικαίωση των πυρο-



ΣΟΥ ΜΙΛΑΙ, ΜΕ ΑΚΟΥΣ;

Διώκτη μας,

Είναι να γελάει κανείς ή να κλαίει, όταν ένας δρόμος, ένα περίπτερο, μια εφημερίδα «γιορτάζει» την ημέρα της μνήμης ενός Αγίου, επειδόν συμπίπτει ο τίτλος με το όνομα... Άραγε, ποιος την «βάπτισε»; Τρικούβερτη, μάλιστα, γιορτή με παρουσία δεσπότη!!! Τότε και οι άλλες τοπικές εφημερίδες πρέπει να καθηρώσουν τη «γιορτή» τους (έχουν αγίους που πλησιάζει ο τίτλος στο όνομά τους!!!) Κατάντια. Άλλα, ξέχασα ότι στον εκδοτικό οργανισμό που «γιορτάζει» έδωσες το χαρακτηρισμό «άμβωνας της τοπικής εκκλησίας...» Πρώτη σειρά ήσουν στη γιορτή, στο ωδείο, κράπτοες διπλό κάθισμα και «ξεσβερκιάστηκες» προσπαθώντας να πεισθεί τη διευθύντρια να καθίσει δίπλα σου... Λέσ να ξέχασε την γκαντεμία που της έφερες στην εφημερίδα της από τότε που την αποκάλεσες «άμβωνα» και φωτογραφήθηκες εναγκαλισμένος; Εγώ την περίμενα τη γρούσουζιά, δε θυμάμαι όμως αν το έγραψα κιόλας. Σε λίγο καιρό ήρθε η πτώση της κυκλοφορίας. Με παράπονα στο δύναρχο άρχισε ο πόλεμος προς τη δωρεάν διανεμόμενη εφημερίδα, γιατί αυτή θεωρήθηκε η αιτία. Κατόπιν ο ευρωβουλευτής υιός αποτυχώνει στις εθνικές εκλογές και τριτώνει το «κακό», με την αγωγή του υιού στη μπέρα για οικονομικά θέματα. «Δυναμίτης» σκέτος είσαι... τι αγιασμός ήταν αυτός που έκανες; Την πιο υγιή, κερδοφόρα επιχείρηση του Τύπου, τη ναυαρχίδα, τη συνέτριψε η γκαντεμία σου ως «σκεύη κεραμέως». Κρίμα! Δεν ήξερε η καμένη, δε διάβαζε τουλάχιστον την ταπεινή στήλη, που της μιλούσα και δεν μ' άκουγε;;;

Αλλάθεια, δεν ακούω μέσα στις 3-4 διαφημίσεις του σταθμού να προβάλλεται το βιβλιοπωλείο της μπρόπολης στο σπιτάκι του προαυλίου του Αγ. Νικολάου. Μήπως έκλεισε κι αυτό; Ποιος από τους νεαρούληδες έχει χρόνο να διαβάσει; Τη ζημιά ωστόσο, ποιος την επωμίζεται;

Διώκτη μας

Πριν κανά δυο μήνες τράπεζα έφερε για αγιασμό και εγκαίνια στη Λάρισα τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Δεν ξέρω αν είναι προληπτικό ή ανθρωποί!!! Πιστεύω, πάντως, την πρωτοχρονιάν' απέφυγες τις επιοκέψεις, γι' αυτό άργοπες να φύγεις κι απ' τον ναό μετά τη δοξολογία με αποτέλεσμα να ξεπαγάσουμε κι εμείς και οι καπένοι οι αστυνομικοί...!!!

Δεύτερο ταξίδι στην Πόλη μέσα σε δυο μήνες. Αυτό, βέβαια, για να παραβρεθείς σε γάμο, αλλά δεν ήταν άσχετο και με την επικείμενη εκλογή Αρχιεπισκόπου. Φροντίζεις να τάχεις με όλους καλά. Διαβάσαμε ότι έγινε «τρικούβερτο» γλέντι για δυο βραδιές. Πού να μείνει χρόνος να θυμηθείς τον Αρχιεπίσκοπο που ξεψυχούσε... Άλλα τι λέω; Δυο μέρες μετά την κηδεία σε είδαμε στην εφημερίδα και σε καμαρώσαμε (!) στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης να παρίστασαι στο φεστιβάλ

Δεύτερο ταξίδι στην Πόλη μέσα σε δυο μήνες. Αυτό, βέβαια, για να παραβρεθείς σε γάμο, αλλά δεν ήταν άσχετο και με την επικείμενη εκλογή Αρχιεπισκόπου. Φροντίζεις να τάχεις με όλους καλά. Διαβάσαμε ότι έγινε «τρικούβερτο» γλέντι για δυο βραδιές. Πού να μείνει χρόνος να θυμηθείς τον Αρχιεπίσκοπο που ξεψυχούσε... Άλλα τι λέω; Δυο μέρες μετά την κηδεία σε είδαμε στην εφημερίδα και σε καμαρώσαμε (!) στο κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης να παρ