

## ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

**Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΟΣ.** Για να γίνει περισσότερο κατανοτό το κλίμα που επικρατούσε στο χώρο των γεγονότων της 28 Ιουλίου 1994, στον Αγ. Αχιλλο Λαρίση, θεωρούμε σκόπιμο ν' αναφέρουμε και την προσωπική μας εμπειρία. Ζήσαμε τα γεγονότα μαζί με τους αγωνιζόμενους αδελφούς, όλη την ημέρα στο χώρο των επεισοδίων. Ο ναός του Αγίου Αχιλλίου ήταν ζωσμένος από διπλές σειρές MAT, που είχαν κλείσει, από αρκετή απόσταση, όλους τους δρόμους που οδηγούσαν σ' αυτόν. Με κράνος στο κεφάλι, ασπίδα στο ένα χέρι και στο άλλο το κλούμη (ρόπολα)! Κάπι πήραμε κι' εμείς, βλέπετε, από τον πολιτισμό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, εκτός από την Μασονία και τον Προσκοπισμό, το κλούμη! Εμείς τα κλόμπης, αυτοί τα μάρμαρα του Παρθενώνα!

Εικόνα φρικτή, βεβήλωση πραγματική: Να φρουρείται ο Ναός, για να μη πλησιάσουν οι πιστοί! Παρατηρούσα τα πρόσωπα των άτυχων αυτών παιδιών, που για ένα κομμάτι ψωμί αφέθηκαν να καταντήσουν σ' αυτό το χάλι: «Η τραχιά εξωτερική τους εμφάνιση, ήταν αγγελική, μπροστά στην όψη του προσώπου τους: Όψη στυγγή, άκρωμη, σαν το ξεραμένο χώμα, βλέμμα σκοτεινό γεμάτο μίσος, στάση άγριου μπολντόκ έτοιμου να χιμίξει, για να κατασπαράξει το θύμα του! **Είδα στην Κατοχή τα SS των γερμανών: Ιδια φάτσα!** **Είδα την Ασφάλεια της Χούντας του 1973: Ιδια φάτσα!** **Τώρα τα MAT της «δημοκρατίας: Ιδια φάτσα!** Για μια ακόμα φορά έννοιωσα την πρόκληση του Σατανά και των Εξουσιών του και μάτωσα μέσα μου!

Πήρα την απόφαση: Έπρεπε να φωνάξω μ' όλη μου την δύναμη το «Ανάξιος» κατά πρόσωπον όχι μονάχα στον μοιχειπάτη λιγάτιο, αλλά και σ' όλη την πουλημένη στον διάβολο Εξουσία, που διαφεύγει και σκοτώνει τα παιδιά του Λαού, όλα με την απόγνωση που τα παραδίδει στα ναρκωτικά, όλα με τον πλούτο που τα διαφεύγει κι' αλλά με την φτώχεια που στέλνει όλα στα διεθνή σκλαβοπάζαρα κι' αλλά τα ρίχνει στα γρανάζια του ανελέντου Κράτους!

Πλησιάζω τα MAT και ζητώ να με αφήσουν να περάσω για τον Ναό. Αρνούνται. Μετά πολλά έρχονται δυό αξιωματικοί. Προσπαθούν να με αποτρέψουν, αλλά μπροστά στην ταυτότητα Ε. τ. Βουλευτών και την Δημοσιογραφική με αφήνουν. Αφού πέρασα ανάμεσα από αρκετά άγρια βλέμματα, έφθασα στον Αγιο Αχιλλο. Ο προ του Ναού περίβολος, στη μέση του οποίου είχε τοποθετηθεί εξέδρα, στρώνονταν με δάφνες, υπό την γενική εποπτεία του γνωστού κινούμενου όγκου της Σεραφειμικής θεολογίας! Δεν άργησα να αντιληφθώ ότι η παρουσία μου έγινε γνωστή κι' οι παρατρέχαμενοι ανυπόκρισαν. Έφυγα από τον περίβολο και προχώρησα στον υπερυψωμένο χώρο που περιβάλλει τον Ναό. Ο χώρος ήταν ήδη κατειλημμένος από πρόσωπα του μοιχειπάτη λιγατίου και καθώς άκουγαν από μακριά τα μεγάφωνα των αγωνιζόμενων χριστιανών...

Σε λίγο έρχονται δύο αξιωματικοί της Αστυνομίας και προσπαθώντας να τηρήσουν κάποια ευγένεια, μου ζήτησαν να απέλθω, για να μη γίνω αίτιος επεισοδίων! Τους εξήγησα ότι δικαίωμα και υποχρέωση κάθε χριστιανού είναι να παρίσταται σε τέτοιες ώρες και να εκφράζει, για το καλό της Εκκλησίας, την επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του, ανάλογα με τα στοιχεία που έχει, φωνάζοντας «Άξιος» ή «Ανάξιος» και ότι για τον λόγο αυτού δεν αποχωρώ. Και τους είπα να μεταφέρουν τη δήλωση μου αυτή στον Διοικητή τους. Έφυγαν και σε λίγο γύρισαν μαζί με τρεις κινούμενους όγκους, για να μου πουν ότι μπορώ να παραμείνω, αλλά να μην δημιουργήσω επεισόδια κι' έφυγαν αφήνοντάς με στον κλοί των τριών όγκων!

Αυτοί οι τρεις κινούμενοι όγκοι - γηρίλλες - μπράβοι, ήσαν όγκοι κακοθείς, αυτό έδειχνε η παρουσία τους, σαν τον κινούμενο όγκο του σεραφειμικού τύπου. Ο σεραφειμισμός κι' η Πολιτεία εκφράζονταν κείνη την στηγμή από αυτούς τους τέσσερις κακοθείς όγκους κι' αυτό τόνισασα βαθιά την στηγμή εκείνη κι' ακόμα πιο πολύ μάτωσα μέσα μου! Δεν τους φοβήθηκα: Τους λυπίθηκα! Και πιο πολύ λυπίθηκα την Εξουσία, όλους αυτούς τους επισιόμους, όλων των ειδών, που στέκονταν εκεί κλαρίνο μπροστά σ' ένα μοιχειπάτη Επίσκοπο, παραβάτη του Θεού και του ανθρώπινου νόμου και μεγάλοι αυτοί αξιωματούχοι ήσαν ανάγκη την προστασία της κτηνώδους βίας, ανίκανοι να έχουν την ακατανίκητη προστασία της αληθείας, που είναι το φως και το δύναμη του Θεού!

Αυτοί λοιπόν οι τρεις κινούμενοι όγκοι μου θύμησαν τις κινηματογραφικές σκηνές των ρωμαϊκών αμφιθεάτρων με τα λιοντάρια και τους θηριώδεις αγριανθρώπους μονομάχους να ξεσκίζουν τα βασανισμένα σώματα των διωκμένων χριστιανών! Τότε οι μονομάχοι ήσαν στην υπηρεσία του Καΐσαρα, για να σωθεί το ειδωλολατρεία, σήμερα είναι και πάλι όργανα του ίδιου αφέντη, για να σωθεί το σάπιο Σεραφειμικό Εκκλησιαστικό καθεστώς, του επαγγελματισμού, της υποκρισίας, της τυπολατρείας, της αυθαιρεσίας, του μαμωνισμού και της κιναιδοκρατίας, προς χαράν όλων των εχθρών της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που δρούν ανενόλητοι μπροστά στα μάτια μας!

Η κατάσταση ήταν αφόρητη, ο χώρος γέμισε από ανθρώπους του μοιχειπάτη λιγάτιου, το χυδαίο υβρεολόγιο κατά των αγωνιζόμενων χριστιανών αποτελούσε αφόρητη πρόκληση για μένα, κι' αφού δεν μπορούσα να μπω στο Ναό. Ζεκίνησα πα γύψω. Από κοντά οι τρεις κινούμενοι κακοθείς όγκοι και ένας αξιωματικός της Αστυνομίας, που τον παρομίσα με το αφεντικό που κρατά το λουρί του λυκόσκυλου και το συγκρατεί να μην ορμήσει στους διαβάτες! Έγινε μια οξύτατη αντιπαράθεση με τους τρεις μονομάχους, που ήθελαν οι δυστυχείς να κάμουν και το δάσκαλο - μάλλον με τις κοτσάνες τους ήθελαν να μη εκνευρίσουν, να τους πω αυτά που τους έπρεπαν, για να βρουν αφορμή να επιτεθούν! - και στην θερμή παράκληση του αξιωματικού, τους παράπονα και το πνεύμα μου δεν ειρήνεψε παρά μονάχα όταν ξαναβρέθηκα κοντά στους αγωνιζόμενους αδελφούς, στο μέτωπο της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΕΣ. Θεομπαίχτες πολιτικοί και διάφοροι άλλοι, έδωσαν το θλιβερό τους παρών τις μέρες αυτές και τους οφειλούμε τη δέουσα απάντηση, γιατί εμείς δεν υπηρετούμε σκοπιμότητες και συμφέροντα, αλλά μονάχα την αλήθεια που είναι ο Θεός του Ευαγγελίου. Κι' ας το μάθουν οι πάντες, άλλη λύση εκτός την αλήθεια δεν υπάρχει. Ή λοιπόν θα βρούμε την αλήθεια, θα την υπηρετήσουμε όλοι και θα ζήσουμε ή θα αρθρίσουμε στον τάφο της δειλίας, του συμβιβασμού, του κομματισμού, του ωχαδερφισμού, του απομισμού, της διαφθοράς και της εθνικής προδοσίας!

**Νικόλαος Φαρουσδάκης** (Ορθόδοξος Τύπος, 5/8/94)

## ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ, ΜΕ ΑΚΟΥΣ;

### Διώκτη μας,

Μια αναλαμπή διαφάνηκε τελευταία. Είπα, δόξα τω Θεώ, έκανε και μια σωστή κίνηση, μια επιτυχημένη ενέργεια, ίσως η πρώτη στα τόσα χρόνια. Δεν πειράζει όμως «η αρχή το ήμισυ του παντός»... Σκέφτηκα να σου τηλεφωνήσω, να παραμείνω τις διαφορές μας, τους διωγμούς, τα αίματα, τις οδομάχες με την Αστυνομία και όλα τ' άλλα και να σου δώσω συγχαρητήρια, να σε ενθαρρύνω να συνεχίσεις! Ήμουν ενθουσιασμένος και καταχαρούμενος. Άλλα μια φωνή μέσα μου μούλεγε «περίμενε, ίσως είναι μια σπίθα ενθουσιασμού» και πράγματι δεν άργησα να δικαιωθώ.

Δεν πέρασαν ούτε είκοσι (20) ώρες και τα σκάγια της απογοήτευσης θρυμμάτισαν τα φτερά της ελπίδας. Βαριά ταφότιλα συνέθλιψε τον ενθουσιασμό μου και ο κρότος ξύπνησε τη λογική. Τελικά σκέφτηκα: "Δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος άρα, γι' αυτό, είπα μέσα μου, γίνεται τόσο μεγάλη χαρά στους ουρανούς για τη μετάνοια κάποιου!!!!" Η κακοψυχία, η κακεντρέχεια, η διαστρέβλωση της αλήθειας δεν ξέρουνται εύκολα.

Πιστεύω να κατάλαβες, διώκτη μας, για ποιο θέμα μιλάω. Πρόκειται για τη μήνυση που έκανες, πριν από δυούμισι χρόνια, σε αγωνιζόμενο γιατί σε τηλεοπτική εκπομπή καναλιού των Αθηνών ανέφερε ο άνθρωπος αυτά που είδε και άκουσε στις εκπομπές του Τριανταφυλλόπουλου, για το σκάνδαλο των Τεμπών. Στις εκπομπές αυτές μάλιστα συμμετείχε στη ζωντανή συζήτηση και ο ίδιος προσωπικά. Εκτός του σκανδάλου των Τεμπών εξέφρασε βέβαια και την αντίφορη σημασία της γνωστείας του παταπά-Λάμπτρου, που κατήγειλε με τις γνωστές κασέτες το σκάνδαλο, για ψευδορκίδια και ψευδομαρτυρία. Η δικαιούσην ύμως αθώωσε τον παπα-Λάμπτρο με βούλευμα, θεωρήθηκε δε ότι ούσα κατέθεσε ήταν αληθινά και έτσι η μήνυση των ιερών τέθηκε στο αρχείο. Και διερωτάται καπόιος: Όσα ειπώθηκαν για δώρα, για ασπρένια πατερίτσα, για εκατομμύρια χρημάτων κ.λπ. ήταν άραγε συκοφαντίες; Εάν ναι, γιατί αθώωθηκε με βούλευμα ο παπα-Λάμπτρος; Δεν έπρεπε να μηνυθεί και αυτός από σένα όπως επίσης και ο πλεονεκτικός σταθμός; Γιατί «δυσο μέτρα και δυσ σταθμός»; Πληροφορήθηκα μάλιστα, με την ευκαιρία το αναφέρω, ότι προτάθηκε στον παπα-Λάμπτρο, μετά τη γενική επομένη παραπλανητική στην παπα-Λάμπτρο, πειθαρχήσαντας τον παπα-Λάμπτρο, πειθαρχήσαντας την απολαμπτική στην παπα-Λάμπτρο, πειθαρχήσαντας την απολαμπτική στην παπα-Λάμπτρο, πειθαρχ