

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Ελούμε να είμαστε σαφείς: Η σημερινή πλειοψηφία της Ιεραρχίας, δεν είναι Ιεραρχία της Εκκλησίας, αλλά προσωπικό φέουδο του μακ. κ. Σεραφείμ! Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά, με την Σύνοδο της Ιεραρχίας της 2-3 Μαΐου ε.ε., η οποία, όχι μονάχα δεν έστειλε στο σπίτι του τον Μακ. κ. Σεραφείμ, αλλά συμμορφώθηκε με τις ολέθριες, για το κύρος και την αξιοπιστία της, επιδιώξεις του! Πρόκειται για ένα συνεχίζομενο έγκλημα της πλειοψηφίας της Ιεραρχίας του Σεραφείμ, εις βάρος και της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που βρίσκεται μέσα στα όρια της προδοσίας και που υπηρετώντας σκοτεινά διεθνή σχέδια οφείλει να απασχολήσει και να ξεσκώσει το σύνολο του Ελληνικού λαού και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση, διότι όντως «οι καιροί ου μενετοί!»

Δεν έχει σημασία, αν το κακό αυτό γίνεται συνειδητά ή όχι. Σημασία έχει ότι γίνεται. Καταγγέλλεται απ' όλες τις πλευρές και όμως συνεχίζεται! Η ίδια η Δικαιοσύνη απεφάνθη, αλλά οι μπότες του Σεραφείμ, που πάλιωσαν να πατάνε τους Ι. Κανόνες της Εκκλησίας, είναι αρκετά φαρδιές, για να γράφονται εκεί οι αποφάσεις και της Ελληνικής Δικαιοσύνης!

Το σκάνδαλο δεν είναι πια μόνο της Ιεραρχίας, επεκτείνεται και στην Κυβέρνηση! Γιατί αυτή η Εθνική και εκκλησιαστική παχυδερμία; Θα αφίσσομε λοιπόν την αρχομανία του δυστυχή Σεραφείμ και των φίλων του, να θυσίασουν Ορθοδοξία και Ελληνισμό, στον βωμό των προσωπικών τους επιδιώξεων και συμφερόντων; Η Ιεραρχία του Σεραφείμ μυωπάζει και

Με τον παραπάνω τίτλο δημοσιεύτηκε στον "Ορθόδοξο τύπο" (Ο.Τ. 17-5-91) άρθρο του αειμνήστου Νικολάου Ζαρουδάκη, το οποίο αναδημοσιεύουμε εις μνήμην του προ έτους κοιμητέντος αυτού αγωνιστού της Ορθοδοξίας. Τα θέματα στα οποία αναφέρεται δεν αφορούν μόνο εις την περίοδο της Αρχιεπισκοπείας Σεραφείμ, αλλά και στην σημερινή περίοδο, δεδομένου ότι η θλιβερή κατάσταση που επικρατούσε τότε και έγινε η αφορμή της αναγραφής του εν λόγω άρθρου, επικρατεί και σήμερα, μάλιστα δε υπό χειρότερη μορφή όσο ποτέ άλλοτε. X.K.

υπνώτει! Μυωπάζει και υπνώτει και η κυβέρνηση;

Δεν έχει άραγε πληροφορίες για τα σκοτεινά σχέδια της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, που εργάζεται πυρετωδώς για την διάβρωση όλων των ηθικών αξιών και την εγκατάσταση μιας Παγκόσμιας Κυβέρνησης (που θάναι η Κυβέρνηση του Αντιχρίστου!) και μιας Παγκόσμιας Θρησκείας (που θάναι η λατρεία του Σατανά!); Δεν έχει πληροφορηθεί ότι οι ΉΠΑ είναι ήδη αλωμένες από την Σατανιστική Νέα Εποχή και ακολουθεί κατά πόδας και η Ευρώπη;

Με ποια εφόδια, κύριοι της Κυβερνήσεως, θα μπούμε στην πλήρη ένωση, μ' αυτή την αλωμένη από τον Πανθεϊσμό - Μασονισμό, Ευρώπη, ώστε να επιζήσουμε ως Ορθοδοξία και Ελληνισμός; Μήπως με τον κ. Σεραφείμ και την περί αυτόν Ιεραρχίαν, που επιμένουν να διοικούν την Εκκλησία, ανίδειοι και ανυποψίστοι από την αγωνία των ημερών μας, με νοοτροπία και πρακτική συνοικιακού παντοπώλη; Μοναδικά λοιπόν εθνικά μας ιδανικά απέμειναν πλέον τα «Εκιού» της ΕΟΚ, ως αντίτιμο του εθνικού, πνευματικού και θρησκευτικού μας ξεπουλήματος; Ας σκεφθούμε, κύριοι, ως Χριστιανοί και Έλληνες, όλοι, Κληρικοί και Λαϊκοί, για να μπο-

ρέσουμε να διασωθούμε στον κατα-κλυσμό που έρχεται! Γιατί το παιχνίδι που παίζεται στην ανθρωπότητα είναι «χοντρό!» Δεν παίζονται μόνον περιουσίες, δεν παίζεται μόνον το σήμερα. Παίζονται τα πάντα: Και το σήμερα και το αύριο και το αιώνιο μέλλον!

Παίζεται και η ολική και η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου! Και το παιχνίδι είναι δύσκολο, γιατί πολλά σκυλιά κυκλώνουν τον κάθε άνθρωπο και το κάθε Έθνος, όπως λέει και ο ψαλμός: «Ότι εκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωνή πονηρευομένον περιέσχον με» (Ψαλμ. 21, 17)!

Είναι καιρός ν' αφήσουμε τις κουλτουριάρικες αοριστολογίες και να μιλήσουμε τη γλώσσα της αληθείας, που είναι γλώσσα απλή και σταράπτη. Η συνέξιον της Εκκλησιαστικής ανωμαλίας είναι έγκλημα σε βάρος της Εκκλησίας και του Έθνους και σ' αυτό, ας αναλάβει καθένας τις ευθύνες ΤΟΥ και η Κυβέρνηση που κάνει πως δεν βλέπει και η Ιεραρχία που κάνει πως δεν καταλαβαίνει και ο χριστιανικός λαός που προσποιείται τον ανεύθυνο! Θα δώσουμε μια πανοραμική εικόνα του κακού που χτυπά την πόρτα μας, για να καταλάβει κι ο πιο άσχετος, τον κίνδυνο

και να πάψει να έχει προφάσεις! Έχομε λοιπόν και ξέρουμε, ότι:

α) Η πηγή του κακού

Η ανθρωπότητα είναι ένα χωράφι, το οποίο καλλιεργεί ο Θεός με το λόγο της αληθείας και της αρετής. Έρχεται ο εχθρός και σπέρνει ζιζάνια! Ποιος είναι ο εχθρός; Απαντά ο ίδιος ο Χριστός: «Ο εχθρός που σπέρνει τα ζιζάνια είναι ο Διάβολος!» (Ματθ. 13, 39), «Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού, για να εξαφανίσει, τα έργα του Διαβόλου» (Α' Ιω. 3, 8)! Κάθε άνθρωπος λοιπόν που είναι κακός πρέπει να ξέρει για ποιόν δουλεύει, και κάθε ένας που θέλει νάνι καλός πρέπει να ξέρει ποιο είναι το χρέος του. Καθαρές κουβέντες!

β) Σιωνισμός: Το ορατό όργανο του Διαβόλου στις μέρες μας!

Ο Σιωνισμός είναι όργανο του Διαβόλου, γιατί πρωθεί την πλάνη των Ιουδαίων, ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ δεν ήταν ο αναμενόμενος Χριστός, αλλά ένας λαοπλάνος και ότι ο αληθινός Χριστός αναμένεται! Σ' αυτό και ο Ιωάννης (Α' Ιω. 2, 22-23) και ο Παύλος (Β' Θεσ. 3-12) είναι σαφείς: «Ποιος άλλος είναι ο ψεύτης, παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο Αντίχριστος, που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν...»! Ποιος άλλος στον κόσμο αρνείται ότι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ δεν ήταν ο Χριστός και συνάμα τον περιμένει να έρθει, εκτός από τους Σιωνιστές; Ή λοιπόν το Ευαγγέλιο είναι λάθος ή οι Σιωνιστές είναι όργανα του Αντιχρίστου! Άλλη λύση δεν χωρεί. Καθαρές κουβέντες!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΝΑΣ ΑΔΟΥΛΩΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

την πίστη στον Θεό, έχει υποσκάψει όλα τα θεμέλια της κοινωνικής ζωής. Η καταστροφή ορισμένων Εκκλησιών της πατρίδας μας με παγκόσμια αναγνωρισμένην αξία, η απουσία της ηθικής, ο εκφυλισμός της οικογένειας, η εγκληματικότητα, νά οι καρποί του μαρξιστικού αθεϊσμού. Ο αθεϊσμός καλλιέργησε την εχθρότητα, την υποψία, την μικροπρέπεια, την αρριβισμό. Ας πάρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Ας αρχίσουμε από τα σχολεία. Ένα πιστό παιδί είναι εκτεθειμένο στον κατατρεγμό, στην ειρωνεία. Έφτασαν δάσκαλοι να αρπάζουν από παιδιά τους βαπτισικούς σταυρούς. Στην εργασία υιοθετούν μια ύπουλη συμπεριφορά απέναντι στους πιστούς, που τους υποβιβάζουν στα καθηκοντά τους, ή δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν... Η διεστραμμένη νοοτροπία των αθέων φανερώνεται ιδιαίτερα στις μεγάλες χριστιανικές εορτές. Θυμηθείτε τί έγινε το περασμένο Πάσχα. Ένα πλήθος αστυνομικών με σιτολή ή χωρίς στολή κατέφτιασε εδώ με σκοπό να εμποδίσουν τους ανθρώπους, που έρχονταν στην Εκκλησία και ήθελαν να μπουν μέσα... Όσους επέμεναν να περάσουν μέσα, τους έστριψαν τα χέρια και τους πετούσαν μέσα

σ' ένα αυτοκίνητο... Γιατί, λοιπόν, ο αθεϊσμός προσπαθεί να σκληρύνει τους ανθρώπους;... **Είμαι ο ποιμένας και πρέπει να προστατέψω τα πρόβατα από τους λύκους. Όσο οι άθεοι συμπεριφέρονται σαν λύκοι, εγώ πρέπει να τους αντιμετωπίζω.**

Η εξόντωση του π. Dimitri Doudko

Το ιστορικό της φίμωσης και εξόντωσης του π. Δημητρίου Ντούντκο το βλέπει κανένας στην τελευταία δύλωσή του, που έκανε στις 20 Μαΐου του 1974 σ' έναν εσπερινό, τον οποίο δεν τέλεσε, γιατί ο νεωκόρος, με άνωθεν εντολή, αρνήθηκε να του δώσει τα άμφια του. Μίλωσε όμως στους συγκεντρωμένους πιστούς, παρά την προσπάθεια του πρωτοσυγκέλου και ενός ιερέα να τον εμποδίσουν. Τους είπε: «Ο Πατριάρχης (Ποιμένας) με απαγόρευσε να συνεχίσω τις συζητήσεις στον Άγιο Νικόλαο της Μόσχας. Έτσι είπε στον Πατριάρχη, στην οποία με παρροτία αρνήθηκε αυτή την τοποθέτηση, διότι την θεωρώ ότι αποσκοπεί στην παράλυση της ιεραρχικής μου δραστηριότητας». Έκρινα απαραίτητο να τεθώ σε διαθεσιμότητα. Αναγκάζομαι να απευθυνθώ και τώρα στην κοινή γνώμη και την λέων: Με εμποδίζουν να εκτελέσω την ιερωσύνη μου σύμφωνα με τους Νόμους του Ευαγγελίου. Με πετούν πάλι στον δρόμο μαζί με τα παιδιά μου. Γιατί; Απλούστατα. Επειδή προσπαθώ να είμαι χρήσιμος στους ανθρώπους. Έγινα, φαίνεται, δυσάρεστος στους αθέους. Είμαι πρόθυμος να υποταχτώ σε οποιονδήποτε επίσκοπο, αλλά μόνο όταν αυτός μιλάει στο όνομα της Εκκλησίας, και όχι στο όνομα των αθέων. Σας λέω: **Χριστός ανέστη**. Και οι πιστοί απάντησαν με δυνατή φωνή: **Αλλοθώς ανέστη**» (Περίληψη της ομιλίας).