

ΛΑΡΙΣΑ: Ο ΑΚΑΘΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ", ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟ-
ΜΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Mε σφιγμένες τις καρδιές, αλλά και απέραντο θαυμαλού χρόνια τώρα παρακολουθούμε τα δύσα τραγικά (θλιβερά) πρωικά κι ελπιδοφόρα διαδραματίζονται στην πρωική Λάρισα. Στη Λάρισα, που μετατράπηκε πλέον σε προπύργιο (το τελευταίο ή το πρώτο;) αντίστασης κατά του διεφθαρμένου Εκκλησιαστικού κατεστημένου και ίσως ορμητήριο για την πολυπόθητη Αναγέννηση της δεινά δοκιμαζόμενης από τους ποιμένες - δολιοφθορείς της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Ενόσω η Λάρισα αντιστέκεται, η σφαδάζουσα και θρηνούσα για την αμφισβήτηση των «κεκτημένων» της αισχρά εκκλησιαστική κλίκα θα ολισθαίνει συνεχώς στον τάφο της κοινής περιφρόνησης και απδίας.

Ενόσω η Λάρισα δεν πίπτει στις λυσσώδεις επιθέσεις των σύγχρονων αγαρνών, η Ελπίδα όμη μπορεί να έρθουν καλύτερες ημέρες για την Εκκλησία μας την καταρρακτωμένη, θα σιγοκαίει μέσα μας.

Ενόσω στη Λάρισα θα κύνεται το αίμα των χριστιανών από τα MAT του «χριστιανού» υπουργού, οι Συνετοί, οι Χατζηφώτηδες, οι Σεραφείμ και οι όμοιοι τους δεν έχουν καμιά ελπίδα ν' αποφύγουν την αισχύνη πού του αξίζει.

Ο αγώνας των Λαρισαίων αδελφών μας δεν είναι πλέον τοπικής σημασίας. Είναι αγώνας Πανελλήνιος. Δεν είναι αγώνας για επικράτηση ορισμένων προσώπων. Όχι. Άπαγε της βλασφημίας. Είναι αγώνας διέγερσης των γνήσιων ορθόδοξων συνειδήσεων όπου γης. Είναι αγώνας δραστηριασμού συμμετοχής των πιστών, του ορθόδοξου Λαού, στα χωτικά, κρίσιμα ψηφίατα της Εκκλησίας του, ένα από τα οποία είναι η εκλογή των επισκόπων. Είναι αγώνας (μάταιος;) αφύπνισης πολλών νωθρών, νυσταλέων, ψοφοδεών, ναρκωμένων, βολεμένων στις μίτρες και πατερίτσες επισκοπικών συνειδήσεων (και υπάρχουν τέτοιες που μπορούν ν' ανανίψουν και έρθουν εις εαυτάς. Όχι φυσικά του Σεραφείμ και του Δωδώνη!). Είναι αγώνας να σταματήσει επιτέλους η φαροο-κωμωδία (που αποτελεί τη χειρίστιη βλασφημία και διασυρμό του Αγίου Πνεύματος) του τρόπου εκλογής των επισκόπων! Είναι αγώνας, τέλος, να πάψει η Εκκλησία του Χριστού να θεωρείται φέουδο των

Δεσποτάδων, που μπορούν να το μοιράζουν μεταξύ τους ερήμην του πιστού λαού. Εκκλησία, ας το μάθουν επιτέλους κι αυτοί οι παντογνώτες δημοσιογράφοι, δεν είναι οι 80 Δεσποτάδες, έστω κι αν έχουν αρχηγό τους τον Δωδώνης!... Ένα, πέντε, δέκα, εκατό εκατομμύρια Δεσποτάδες δεν συγκροτούνται Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κράμα, είναι σύνθεση, είναι σώμα. Δεν πάσχουμε από Δεσποτάδες. Από επιοκόπους αγίους λιμοκτονούμε. Φέρτε μας έναν τέτοιο και μας περισσεύει. Κι η Αλβανία έναν έχει...

Οι Λαρισαίοι ξέρουν πολύ καλά ότι δεν αγωνίζονται για πρόσωπα. Ο Θεολόγος γρήγορα ή αργά θα φύγει. Η Εκκλησία θα μείνει εδώ. Και δεν πρέπει να μείνει ως ένα όζον πτώμα. Οι Λαρισαίοι ξέρουν ότι με τη σάση και την ανυποχώρηση αντίστασή τους στις ποικίλες και σατανικής έμπνευσης επιθέσεις γράφουν τη δική τους σελίδα στη μακραίων Ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν με-γαλούργησε από τα σαλόνια της Φιλοθέου και του Κολωνακίου, αλλά από τις αρένες του αίματος. ΟΛΕΣ οι συμφορές της Εκκλησίας προήρθαν από τους α κ ρ ε ί ο υ σ ρασοφόρους της κι όχι από τον πιστό λαό. Ο Λαός του Θεού μυριάκις με τους αγώνες του παρέδωσε τους ποιμένες του λύκους στη χλεύη της Ιστορίας. Αυτό κάνουν σήμερα οι Λαρισαίοι. Γίναντε το ανάχωμα ανάσχεσης του βορβόρου που απειλεί να αφανίσει το τελευταίο μας αποκούμπι, την αμώμητη ορθόδοξην πίστη και τον πόνο μας.

Οι διεφθαρμένοι, μισθωτοί Μητροπολίτες, έχοντας την πλειονοψηφή στην Ιεραρχία, εκλέγουν με τους γνωστούς αισχρούς τρόπους επισκόπους του σιναφιού τους κι έχουν το θράσος να μας τους επιβάλουν με τα MAT. Αναδεικνύουν σε επισκόπους διαβλητά ή και αισχρά υποκείμενα και θέλουν ντε και καλά να τους εμπιστευτούμε τη σωτηρία μας, να ζητούμε την ευλογία τους, να δεχόμαστε από τα χέρια τους τη Τίμια Δώρα, να τους επιτρέψουμε να βαπτίζουν τα παιδιά μας, να ευλογούν τους γάμους μας, να «άρουν» τις αμαρτίες μας!... Ε, όχι, τον επίσκοπο, άγιοι πατέρες, δεν τον εκλέγετε για τον εαυτό σας, αλλά για τους πιστούς μας συγκεκριμένης επαρχίας. Γ' αυτό δεν έχει νόημα ν' αρέσει σε ΣΑΣ, αλλά στο Άγιο Πνεύμα και στους ΠΙΣΤΟΥΣ που θα κληθεί να ποιάνε. Θα το καταλάβετε επιτέλους αυτό το τόσο αυτονότο;

Να για πόσο ουσιώδη πράγματα αγωνίζονται οι Λαρισαίοι αδελφοί μας. Δεν υποστηρίζουν υλικά συμ-

φέροντα. Δεν είναι «οπαδοί» του Θεολόγου ή του Νικόδημου. Τέκνα πιστά και γνήσια της Εκκλησίας μας είναι. Μέλη χωντανά του σώματος του Χριστού είναι. Σας βολεύει, ανάξιοι ποι-μένες του Ισραήλ, να τους ονομάζετε «οπαδούς» ή «παρεκκλησιαστικούς» κ.ά. τέτοια!... Για το δικαίωμά τους να έχουν ποιμένα άξιο να του εμπιστευθούντες ψυχές τους αγωνίζονται. Για την ακύρωση και τον εξοβελισμό της αναίσχυντης αρχιεπισκοπικής αυθαίρεσης και εμπάθειας αγωνίζονται. Για το οριστικό κλείσιμο των εκκλησιοφθόρων «μιαγειρείων» της Αθήνας υπομένουν τα «ιμπημένα» κλόμπις των ελπιδοφόρων νέων του Παπαθεμελή. Κατά του αισχρού τρόπου απο-κλεισμού του Αγ. Πνεύματος από την εκλογή των επισκόπων κύνουν το αίμα τους. Σας ενοχλεί αυτός τους ο αγώνας; Σας χαλάει τη σούπα ν οθεναρή τους αντίσταση; Προτιμάτε τη συνέξιση της περιόδου της Τουρκοκρατίας; Το πρόβλημα άρα είναι δικό σας κι όχι της Εκκλησίας, που ίδρυσε ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα.

* * *

Λαρισαίοι αδελφοί μας,
Δεν λυπούμεθα για τις δοκιμασίες σας. Σας ζηλεύουμε.

Δεν μας σοκάρει το αγνό αίμα σας, που πορφυρίζει τους δρόμους της Λάρισας με την ευγενή φροντίδα των MAT του Σεραφείμ και του Παπαθεμελή. Μας εξαγνίζει.

Το αίμα των χριστιανών είναι και ανεξάντλητο και παντοδύναμο, μπολιασμένο με το Αίμα Εκείνου. Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ρέει άφθονο κι έχει μυριάκις εξευτελίσει κι αφανίσει την ανθρώπινη παντοδυναμία. Είναι ακόμη, αρκετό να ξεδιψάσει όλους τους αιμοδιψείς του κόσμου. Ακόμη και τους Σεραφείμ και Χατζηφώτη. Οι Χριστιανοί δεν λυπούνται το αίμα τους. Το κρατούν στη χούφτα τους και το προσφέρουν θυμίαμα σ' Εκείνον που με το Αίμα Του τους λύτρωσε. Μαζέψτε από τους δρόμους της Λάρισας λίγες σταγόνες και στείλτε τες στο Σεραφείμ και τον Παπαθεμελή, για να βοά προς το Θεό, όπως του Αβελ, για να γίνει ο εφιάλτης τους.

Γνωρίζουμε ότι σέβεστε περισσότερο από τους επαγγελματίες ρασοφόρους την εκκλησιαστική τάξη. Περιφρονείτε όμως ανδρείως την τάξη που θέλουν να σας επιβάλουν τα MAT και οι λεονταρισμοί του Σεραφείμ και του Δωδώνης.

Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Όσοι σας συμπαραστέουν με τις προσευχές και την ψυχή τους είναι χιλιάδες και μυριάδες σ' όλη την Ελλάδα. Έχει βέβαια κι ο Σεραφείμ 50 Δεσποτάδες με γκεσέμι τον

διάσημο(!) Δωδώνης! Ας τους χαρέται. Κι αυτός ο αγώνας είναι ανάγκη να πάρει διαστάσεις πύρινης λαίλαπας, που θα μεταβάλει σε στάχτη τους ρασοφόρους – λυμένων της ευσέβειας του λαού. Ας δώσει ο Θεός να μην αργήσει να έρθει η ευλογημένη ημέρα της Αναγέννησης της πολύπαθης Ελλαδικής Εκκλησίας.

Υπάρχουν βέβαια και πολλοί Λαρισαίοι, που μένουν αδιάφοροι μερικοί ίσως και να ενοχλούνται από τους αγώνες σας. Χαλαρή σχέση στο καθώς έχουν με τη σώμα της Εκκλησίας, αδιαφορούν τι λογίς θα είναι ο Μητροπολίτης (tous). Κι έναν Γκουρού ή ιμάρη, αν τους στείλει η τρόικα της Αθήνας, θα τον δεχτούν. Προς το παρόν αυτοί δεν συνιστούν ενεργό κύτταρο του σώματος της Εκκλησίας μας.

Ο Δωδώνης σας (μας) προτρέπει να γίνουμε Προτεστάντες ή Παπικοί ή Μουσουλμάνοι. Δεν τον ενδιαφέρουμε. Αρκεί να τον αφήσουμε ήσυχο ν' απολαμβάνει την ζωή του, όπως αυτός ξέρει και θέλει. Δεν θα του κάνουμε όμως την χάρη.

* * *

Λαρισαίοι αδελφοί μας,

Είστε στην πρωτοπορία του καλού αγώνα. Σταθείτε άτρομοι στις ιερές επάλξεις. Δεν έχετε σεις άρματα και σιδερένιους θώρακες και αλεξίσφαιρα γιλέκα και κλόμπις και περικεφαλαίες. ΠΙΣΤΗ έχετε. Πίστη στο Χριστό και στο δίκιο σας. Αυτή την Πίστη που μετέβαλε σε ερείπια την κραταιά αυτοκρατορία της Ρώμης και της ειδωλολατρίας. Σας αρκεί!

Μπορεί την επόμενη φορά αντί για τα MAT να σας στείλουν τον Χατζηφώτη, τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο... Ούτε κι αυτούς να φοβηθείτε...

Θα έρθει η ώρα, που ο σημερινός αιμός ποιμενάρχης δε θα υπάρχει. Εσές όμως έχετε πια κατακίνησει ανέκκλητα το δικαίωμα να έχετε ποιμένα της δικής σας αποδοχής. Δεν έχετε βέβαια ακόμα το δικαίωμα να συμμετέχετε στην εκλογή του. Γ