

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ: ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

γ) Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Ε.Ε. δε σημαίνει ενότητα και συναδέλφων των λαών της Ευρώπης, όπως νομίζουν πολλοί, πρόκειται για μια ωμή εμπορική επιχείρηση, μια πλεκάντη των ισχυρών για την απορρόφηση των αδύνατων και όχι μόνο οικονομικά. Αυτό ας το προσέξουμε περισσότερο εμείς οι Έλληνες. Είμαστε κάρφος ους διεθνείς οικοτεινές δυνάμεις. Δεν μπόρεσαν να μας υποτάξουν με πολέμους, κατοχές, εμφύλιους, αιρέσεις, δόλιες συμβουλές κ.λ.π. Αλλάζουν τακτική. Έφτιαξαν την Ε.Ε., μας κάνουν συνετάρους και πρωθυΐν τη διάλυση μας με την υπογραφή μας! Φύλακες (ποιμένες) γρηγορείτε!

Φέρνουμε ένα παράδειγμα διάλυσης: αν όλοι οι Έλληνες μεταναστεύσουμε π.χ. στη Γερμανία, αυτή δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Τι θα συμβεί όμως αν 10 εκ. Γερμανοί εγκατασταθούν στην Ελλάδα; Οι μεγάλοι λοιπόν δεν έχουν να πάθουν ύποτε από την ένωση της Ευρώπης. Σε 50-100 χρόνια όμως οι μικροί θα έχουν απορριφθεί και μόνο οι ιστορικοί θα αναφέρουν το όνομά τους! Μήπως γ' αυτό δεν αντιμετωπίζεται γενναία (ουσιαστικά) το οξύ μας Δημογραφικό Πρόβλημα;

Γνωρίζουμε (ο λαός) πόσοι ξένοι έχουν, φανερά ή συγκεκαλυμμένα, αγοράσει ελληνική γη και επιχειρήσεις σε όλη την Επικράτεια; Τα δύο μεγάλα κόμματα ασφαλώς το γνωρίζουν και έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τους Έλληνες. Μήπως μια μέρα οι Έλληνες βρεθούμε ξένοι στη χώρα μας; Δεύτερο μέτωπο είναι η:

2. Αξιοποίηση της πνευματικής μας κληρονομιάς.

Η πατρίδα μας δεν είναι φτωχή χώρα. Η γη της είναι γόνιμη, το κλίμα της σπάνιο και οι θάλασσές της πλούσιες. Περισσότερο όμως πλούσιοι είμαστε πνευματικά. Ο πλούτος μας αυτός έκανε πλούσια όλη την ανθρωπότητα αφ' ενός μεν ως κλασσικός πολιτισμός, που αρχίζει από τα βάθη των αιώνων, αφ' ετέρου δε ως Θεία Αποκάλυψη, την οποία η Ελλάδα πήρε από τα χέρια του

Ι. Χριστού και την έκανε κιάμα όλης της Ευρώπης και μέσω αυτής, όλης της Ανθρωπότητας!

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτήν την κληρονομιά ςημείουν όλοι οι λαοί. Αυτήν την κληρονομιά πρέπει να αξιοποίουμε με την έννοια να τη μετατρέψουμε σε τρόπο ζωής. Το Ευαγγέλιο, όχι για αποικιοκρατία και δουλεμπόριο. Οι Ευρωπαίοι δυσφήμισαν το χαρμόσυνο Άγγελμα και συνεχίζουν να το δυσφημούνε. Να ένας σοβαρός λόγος που πρέπει οι Ορθόδοξοι να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Με τους αιρετικούς (Παπικούς και Προτεοτάντες) αλλαγή του κόσμου δεν μπορεί να γίνει. "Ουκ αν λάβης παρά του μη έχοντος".

Οι Ευρωπαίοι, αν και πήραν τον πνευματικό πλούτο από την Ελλάδα (κλασσικό πολιτισμό, Ευαγγέλιο), δεν θέλουν να καταλάβουν και να ζήσουν τον τρόπο που υπαγορεύουν οι μεγάλες αυτές Αξίες. Το πονηρό (αιρετικό) πνεύμα τους οδηγεί σε φαύλα έργα.

Και αυτή να καταλάβουν το λάθος τους και να τηρέπονται, προχωρούν στη γράψη της ιστορίας της Ευρώπης χωρίς την Ελλάδα! Καταλάβαμε οι σπολαιογενείς Ευρωπαίοι να αγνοούν τους Παρθενώνες!

Σήμερα, μετά την πτώση του "οσιαλισμού" ους Ανατολικές χώρες της Ευρώπης, η Δύση άνοιξε το στόμα και "καταπίνει το μεζέ" που ποτέ δεν περίμενε! Να γιατί χρειάζεται η παρέμβαση του Ελληνικού πνεύματος και της ανόθευτης Ορθόδοξης αλλήθειας. Έτοι μόνο θα τονθούν οι Ανατολικοί για να μη καταρρέουσαν ηθικά και θα εμποδιούσαν οι Δυτικοί να "καβαλάνουν το καλάμι", με απρόβλεπτες για την ανθρωπότητα συνέπειες. Το τονίζουμε και πάλι. Η παρέμβαση της Ελλάδας (Ορθοδοξίας – Ορθοπραξίας) είναι αναγκαία.

Η ελληνική ψυχή, καλλιεργημένη με το ορθό δόγμα (Ορθοδοξία) και την ορθή ζωή (Ορθοπραξία), η οποία εκφράζεται με την Κοινωνική αντίληψη και την κοινοβιακή πρακτική, είναι οι πνευματικοί φάροι, η οικουμενική περιουσία και δεν πρέπει να "κρύβεται

υπό τον μόδιον". Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται ποιμένες χωρίς "κουσούρια". Όταν υπάρχουν αυτά, το ένοχο παρασκόνιο τους απειλεί με αποκαλύψεις και οι "ποιμένες" μετατρέπονται σε λαγός γιατί όχι και σε λύκους για να μη κάσουν το θρόνο τους, ο οποίος τους προσοπορίζει τόσα πολλά (τιμές, δόξα, πλούτο... για τα γεράματα!).

3. Συνειδητοποίηση της Ορθόδοξης Εθνικής μας αποστολής, όπως την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας.

Χρειάζεται αιτιολή και συλλογική προσπάθεια. Το έργο του Χριστού υπηρετείται και αιτιολά και συλλογικά. Ιεραπόστολοι μπορούν να είναι και ατόμα αλλά και Έθνη.

Σήμερα, η εξέλιξη του πολιτισμού και των μέσων διακίνησης των ιδεών, ευνοεί περισσότερο τους συλλογικούς ιεραπόστολους (Έθνη).

4. Προετοιμασία (εθνική) για την αντιμετώπιση των δυνάμεων του Αντιχρίστου.

Ο Ελληνικός (Ορθόδοξος) λαός καλείται σήμερα να πει ένα μεγάλο ΟΧΙ στις δυνάμεις του Σατανά οι οποίες, είτε με ένδυμα προβάτου (με διάφορους λαϊκούς και θρησκευτικούς νηγέτες) θα θελήσουν να τον εξαπατήσουν, είτε ως λυσσασμένα θηρία με διάφορους άλλους τρόπους θα θελήσουν να τον τρομοκρατήσουν, για να τον αποσπάσουν από το έργο του Θεού. Και πάλι, ας μας συγχωρηθεί, θα τονίσουμε την ανάγκη ποιμένων "λιονταριών" και όχι πλούσιων δεσποτάδων συνεργαζόμενων με εμφανείς και αφανείς σκοτεινές δυνάμεις.

Με άλλα λόγια χρειαζόμαστε, ως λαός, πλήρη επανευαγγελισμό.

5. Για το έργο αυτό, χρειάζονται ριζικές αλλαγές στις μεθόδους, στη νοοτροπία και στα πρόσωπα της διοίκησης της Εκκλησίας.

Ο αγώνας, που αναμένει τους Χριστιανούς, θα είναι εφάμιλλος των διωγμών των πρώτων χριστιανικών αιώνων.

Ανάγκη να ενεργοποιηθεί το λαϊκό στοιχείο της Εκκλησίας και να έχει λόγο στην εκλογή των εκκλησιαστικών αρχόντων. Τα γεγονότα της Λάρισας, ταπεινά φρονούμε, πρέπει να γίνουν πανορθόδοξο παράδειγμα. Οι πιστοί (κληρικοί και λαϊκοί) να έχουν τον πρώτο λόγο στην εκλογή των ποιμένων. Γι' αυτό πρέπει χωρίς αναβολή να παρθούν αποφάσεις.

6. Χωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος. (Αφού η Εκκλησία είναι υποταγμένη στο κράτος κι' αυτό ερωτοτροπεί με τις σκοτεινές δυνάμεις)

Εφόσον είσι έχουν τα πράγματα, πως μπορεί η Εκκλησία να κάνει αγώνα κατά των σκοτεινών δυνάμεων όταν η ίδια είναι υποδουλωμένη σ' ένα κράτος που βρίσκεται στα χέρια τους;

Η Εκκλησία πρέπει να υψώσει το ανάστημά της εναντίον κάθε δύναμης που απειλεί το έργο της. Σήμερα το κάνει αυτό; Ας το κρίνει ο καθένας μας. Εμείς οι Λαρισαίοι γνωρίσαμε πόσο ευνοϊκά περιποιήθηκαν τους τρεις, μετά τον Θεολόγο, αντικανονικούς δεσποτάδες, όλες οι Κυβερνήσεις (Χουντικές, "φιλελεύθερες" και "οσοσιαλιστικές"), σε βάρος του αγνού, ακτινοβολία, τίμου αλλά και θαρραλέου επισκόπου μας μακαριστού Θεολόγου, ο οποίος δεν δίσταξε να ορθώσει το ανάστημά του κατά των σκοτεινών δυνάμεων, όταν αυτές μεσουρανούσαν δικτατορικά (χούντα).

Η Εκκλησία δεν είναι μονάχα για διοξολογίες και ορκωμοσίες όπως την θέλει η Πολιτεία, ούτε για μισθοδοσίες όπως θέλει η Εκκλησία την Πολιτεία.

Η Πολιτεία, στη σημερινή της μορφή, τη μεταποιητική, εκφράζει τον "κόσμο" και κείνο που χρειάζεται είναι οι iερός πόλεμος από την πλευρά των υγιών δυνάμεων που εκφράζονται γνήσια από άξιους ποιμένες της Ορθοδοξίας – Ορθοπραξίας. Κοιμάδες Αιτωλοί χρειάζονται για την αντιμετώπιση του αφνιασμένου κακού. Ας προσευχηθούμε να στείλει ο Κύριος εργάτες πολλούς, γιατί ο μεν θερισμός είναι πολύς αλλά οι εργάτες είναι λίγοι.

X.K.

Ο ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ "ΣΗΜΕΙΟ" ΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

πονηράς και από την αδικία της εν χεροίν αυτών» (Ιων. 3, 8). Το «σημείο» Ιωνά του προφήτη επέδρασε καταλυτικά στην ψυχή των Νινευίτων. Αυτό τους οδήγησε στη μετάνοια. Αυτό έσωσε την Νινεύη από την καταστροφή.

Η προτύπωση του «σημείου» Ιωνά
Το «σημείο» Ιωνά ήταν προτύπωση του «σημείου» του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος κάνει λόγο γι' αυτό. Λέει στο Ευαγγέλιο του Λουκά: «Καθώς γαρ εγένετο Ιωνάς σημείον τοις Νινευίταις, ούτως έσται και ο υιός του ανθρώπου τη γενέα ταύτη σημείον» (Λουκ. 11, 30). Οπως, δηλαδή, το υπερφυσικό «σημείο» της σωτηρίας του Ιωνά ενέργησε καταλυ